

## ALAN

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

De oorsprong van deze naam schijnt in het Keltisch taalgebied te liggen. De betekenis is onzeker:

- 1] door sommigen wordt zij in verband gebracht met het woord 'Al' (= rots).
- 2] anderen leiden deze naam af van het volk der Alanen, een scytisch ruitervolk in Oost-Europa.

\*

### Bijzonderheden

De Franse variant Alain komt nog regelmatig voor; met name in Bretagne.

In de vroege middeleeuwen, toen Bretagne nog een zelfstandig koninkrijk was, hebben meerdere vorsten deze naam gedragen.

\*

**Alan van Quimper**, Bretagne, Frankrijk; bisschop; † **6e eeuw; feest 27 december**

Zo verspreid als de naam Alain over het Franse - en vooral Bretonse - taalgebied is, zo weinig weet men van de patroonheilige. Hij schijnt afkomstig geweest te zijn uit Ierland, en werd bisschop van de stad Quimper.

Volgens oude bronnen werd hij vanaf de 7e eeuw als patroon vereerd in een klein Bretons stadje Corlay, totdat men hem daar inruilde voor de Heilige Maagd Maria! Na zijn dood genoot hij ook in het Britse graafschap Lincolnshire grote verering. Hij is patroon van het Bretonse plaatsje Corlay.

Een geleerde uit de vorige eeuw tekent aan: "In de 7e eeuw leefde er in Ierland een heilige Euchode, bijgenaamd Dallanus. Dat komt van het woord 'dall' dat in het Bretons 'blind' betekent. Hij droeg deze bijnaam omdat hij inderdaad blind was. Hij heeft verschillende vrome boekjes geschreven. Zeerovers hakten zijn hoofd af, waarop hij vervolgens door de gelovigen als martelaar werd vereerd; zijn feestdag viel op 29 januari. Zouden de relieken van deze Dallanus naar Bretagne zijn overgebracht? En zou de naam van de heilige vervolgens verbasterd zijn tot 'Allanus'?"

Het lijkt onwaarschijnlijk; gezien de twee 'ellen' in zijn naam, maar vooral gezien de verschillende gedenkdagen.

\*

**Alanus** (ook **Alain** of **Alan**) **a Rupe** (ook **van der Clip**, **de la Roche** of **van Rostock** of **van Zwolle**) op, Zwolle, Nederland; kloosterling & theoloog; † **1475; feest 8 september**.

Hij was afkomstig uit Bretagne, waar hij volgens zeggen rond 1428 geboren is. Gezien zijn achternaam vermoedt men, dat hij uit het gehucht La Roche kwam in de buurt van het Bretonse plaatsje Plouer. Al op jeugdige leeftijd trad hij in bij de dominicanen te Dinan (Bretagne; niet te verwarren met het waalse Dinant). Na zijn priesterwijding werd hij in 1459 naar Spiers in Duitsland gezonden, het jaar daarop naar Lille, terwijl hij in het volgende jaar naar Parijs werd gehaald om er les te geven. Zo snel als de omstandigheden het toelieten, keerde hij terug naar zijn geliefde plekje in Lille; het dominicanerklooster daar was aangesloten bij de zogeheten Hollandse congregatie. Van daaruit doceerde hij theologie in Douai.

Intussen vatte hij een intense devotie op voor het bidden van de rozenkrans ter ere van Maria. Daarmee greep hij terug op zijn stichter Dominicus, die daarmee begonnen was, maar in de loop van de voorafgaande eeuwen was deze devotie steeds meer in onbruik geraakt. Alain bevorderde hierbij het overwegen van de heilige geheimen van het leven van Onze Heer Jezus Christus en van Maria; juist zoals dat tot op de dag van vandaag bij het bidden van het rozenhoedje nog steeds geschiedt. Rond 1470 zou hij in Douai de Broederschap van de Heilige Rozenkrans oprichten.

Deze vorm van vroomheid verspreidde hij met groot enthousiasme, overal waar hij kwam: in Zwolle, Rostock (Saksen), een aantal Duitse vorstendommen, in Parijs, Picardië (= Noord-West-Frankrijk) en in zijn vaderland Bretagne. Hij was een vurig predikant. Zelfs al had hij in vreemde streken steeds een tolk naast zich nodig, toch bleek hij in staat om de harten van de gelovigen te verwarmen.

Na verloop van tijd werd hij het slachtoffer van roddel en tegenwerking.

Hij stierf op 47-jarige leeftijd te Zwolle in grote eenzaamheid en in geur van heiligheid. Hij werd bijgezet in de kloosterkerk.

Alain de la Roche heeft enkele vrome werkjes op zijn naam staan, die vooral handelen over de zegeningen van het rozenkransgebed. Curieus zijn de 'Preken van de heilige Dominicus, aan Alain geopenbaard': waarin hij zijn preken Dominicus in de mond legt.

\*

Weerspreuk: 'La rosée de Saint Alain / est - dit-on - rosée de vin'  
[Dauw op Alanus zacht en fijn / is de dauw straks van de wijn]