

## ALWIN is een Engelse verkorting van ADELWIN

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Samengestelde Germaanse naam:

1] 'Adel-' = 'adel', 'edel'

2] '-win' = 'vriend'

Dus 'edele vriend'; 'adellijke vriend'.

\*

### Bijzonderheden

Het is curieus dat ook de naam **Elvis** - beroemd geworden door de popzanger Elvis "The King" Presley (1935-1977) - van Adelwin is afgeleid! 'El-' is een verkorting van 'Adel-' (vgl. onze naam Elbert = Adelbert); '-vis' is een samentrekking van de verlatijnste vorm van 'win': 'winus' of 'vinus'.

\*

**Adalwin** (ook **Adelwin** of **Alwin**) **van Ebstorf**, Duitsland; edele & martelaar met Markward (ook Marquard of Marquardus), bisschop van Hildesheim; Gobbert (ook Gosbert), bisschop van Osnabrück; Erlulf, bisschop van Verden; Theodorich (ook Theodorik of Theodoricus), bisschop van Minden; Bruno, hertog van Saksen; de ridders Wigmann, drie Bardo's, twee Thioterikken (ook Theuderich, Thiotericus of Thiotericus), Gerrich (of Gerricus), Liudolf (ook Liutolf), Folkward (ook Folwart of Folkwart), Avan; en de edelen Liuthar (ook Lothar), Adelram (ook Aderam), Alfuinus, Addesta (of Addasta), twee Aida's (ook Edi), Dodo (ook Dudo), Bodo (ook Botho), Wal, Halif, Humilduinus (ook Hunildiunus), Werinhart (ook Wernihard), Theodorich (ook Thiotrichus), Hildewart, Bardolf (ook Bardulf) en Hivart; † **880**.

### **Feest 2 februari.**

Zij allen maakten allen deel uit van een legertje dat de Noormannen bij hun invallen tot diep in Duitsland probeerde te verdrijven. De onderneming werd een mislukking en vele hooggeplaatste personen kwamen om. Op de plek van de ramp werd een kloostertje gebouwd: Ebstorf, niet ver Lüneburg. En hun namen werden als martelaar bijgetekend in de boeken der heiligen.

\*

Sint **Bavo van Gent** heette oorspronkelijk **Allowin** of **Alwin**. Hij was kluizenaar + **680**. **Feest 1 oktober**. Hij is ook patroon van de stad Haarlem.

\*

Ook de naam Elvis wordt via Elwinus herleid tot Adelwin. Naast de beroemde popster uit onze eeuw ('The King' - volgens zijn fans) heeft er ook een heilige van die naam bestaan:

**Elvis** (of **Elwyn**) **van Cornwall**, Wales, Engeland; kluizenaar; † **6e eeuw(?)**. **Feest 22 februari**.

Hij trok mee met Sint Breaca van Ierland naar Wales om zich daar in de eenzaamheid van het kluizenaarsbestaan terug te trekken. Zijn naam leeft voort in het havenplaatsje Portleven aan de monding van de Hayle, de plek waar hij aan land ging. Portleven is een verbastering van Port-Elwyn. Is hij de St. Allen van St-Allen's Church in Wales?

\*

Er zijn nog enkele heiligen van wie de naam is afgeleid van Adelwin: bv. St. Ouen van Rouen, naar wie daar een prachtige kathedraal is genoemd: bisschop; † **683**. **Feest 24 augustus**.