

ARIANE is een variant van **ADRIANA**

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

'Bewoonster van de Adria' (= kust langs de Adriatische Zee).

Sommigen menen dat het woord 'Adria' verband houdt met het Latijnse woord 'ater' = 'donker' of 'zwart'. Die kleur zou dan een verwijzing zijn naar de kleur van het gesteente dat je in die streken aantreft.

*

Een vrouwelijke heilige van deze naam is vooralsnog onbekend.

*

Adrianus van Nicomedië, Constantinopel, Klein-Azië; martelaar; † **303**.

Feest + 4 maart & **8 september** (kerkwijding in Rome)

Adrianus was ten tijde van keizer Galerius een heidens officier en hoofd van de gevangenisbewakingsdienst. Als zodanig raakte hij onder de indruk bij het zien van de standvastigheid der christenmartelaren en voegde zich bij hen. Dat kwam hem op dezelfde behandeling te staan. Zijn vrouw Natalia nam de verzorging op zich van de gevangenen. Hun marteldood zou op 4 maart van het jaar 303 of 304 hebben plaatsgevonden. Deze datum gaat terug op het martelarenboek van de H. Hiëronymus. Historisch staat geen van deze feiten vast. Wordt vereerd als patroon van de smeden.

Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen een plotselinge dood, bij onvruchtbaarheid in het huwelijk, bij pestepidemieën.

*

Adriaan Janszen van Hilvarenbeek o.praem.; Brielle, Nederland; één van de 19 martelaren van Gorkum; † **1572**. **Feest 9 juli** (Martelaren van Gorkum)

Adriaan Janszen was afkomstig uit Hilvarenbeek; naar de mode van destijds wordt zijn naam wel verlatijnt tot Adrianus ab Hilvarenbeca of Adrianus Becanus (= Adriaan van Beek). Hij werd er rond 1528 op de zogeheten Tulderse Hoef geboren. Hij behoort tot de negentien Martelaren van Gorkum. Op het moment van zijn dood was hij bijna veertig jaar oud.

Vijfentwintig jaar tevoren was hij als vijftienjarige jongen ingetreden in de abdij der Norbertijnen te Middelburg. Vanuit de abdij werden talloze parochies tot in de verre omtrek voorzien van mankracht. Adriaan had al in Aagtekerke gestaan, en was nu overgeplaatst naar het Westlandse Monster. De reis verliep over zee; een zware storm werd als een slecht voorteken gezien.

Daar was ook wel aanleiding toe, want de tijden waren woelig. De Geuzen lagen in de buurt, en die moesten van de katholieken niets hebben: het katholieke geloof was immers de godsdienst van de gehate Spanjaarden; wie de bevrijding van Holland was toegedaan, was dus vanzelfsprekend protestant. Vele plaatsen langs de kust waren op de hand van de opstandelingen, de Geuzen dus. Uitgerekend Monster zal straks het hoogste bedrag bijeen brengen om de opstand tegen de Spanjaarden te steunen. Naar dat wespennest werd Adriaan overgeplaatst: hij zou een evenwichtig en beminnelijk karakter gehad hebben. Hij wordt ingewerkt door zijn kapelaan Jaak Lacops, die zelf ook Witheer is. Het is er allemaal niet zo gemakkelijk, want de nieuwe leer heeft ook onder zijn gelovigen flink wat aanhangers gemaakt.

In de nacht van 6 op 7 juli worden ze door de Geuzen gevangen genomen. Daar was een list voor nodig geweest. Ene Jan Vrouwelingh had bij de pastorie aangeklopt met de vraag of hij nog een zieke wilde bezoeken. De bevolking steekt geen hand naar ze uit. Volgens het verhaal zou Lumey, de aanvoerder der Geuzen, ze aan de mensen ter plaatse hebben aangeboden tegen de prijs van één vat bier. Ze hadden het er niet voor over.

Via Terheijde worden ze naar de andere arrestanten gebracht, die voor het merendeel uit Gorkum en omgeving afkomstig zijn en al veel langer vastzitten; vandaar dat ze worden aangeduid met 'De Martelaren van Gorkum'. Op 9 juli 1572 worden ze naakt opgeknoopt in een turfschuur te Brielle.