

## CAMILLUS

-----door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Grieks bijvoeglijk naamwoord van huwelijk: 'huwelijks-', 'behorend bij het huwelijk'; vandaar ook 'feestelijk'; ook 'offerknaap' of 'altaarknaap'.

\*

### Bijzonderheid

De plantennaam 'kamille' is een verbastering van het Griekse woord 'chamaimelon' (= 'op de grond groeiende appel'), in het Latijn overgenomen als 'camomilla'.

\*

### Camille als symbool

**Camille:** kruid met geneeskrachtige werking. In de middeleeuwen vooral gebruikt voor vrouwenkwalen; vandaar de Latijnse naam 'matricaria' (= moederzorg). Zo werd het ook een Mariasympool.

Omdat het plantje tegelijk onooglijk is en nuttig, geldt het ook als symbool van bescheiden kracht of krachtige bescheidenheid. Volgens een oude Duitse volksverleving kon geen meisje erlangs gaan zonder een kniebuiginkje (kniks) te maken.

\*

**Camillus de' Lellis**, Rome, Italië; priester & stichter; † 1614.

**Feest 14 & 18 juli.**

Hij werd op 25 mei 1550 geboren in het Italiaanse plaatsje Bucchianico bij Chieti. Hij had een vrome moeder en een ruwe vader met wie hij in het leger ging en deelnam aan de oorlog tegen de Turken (1569-1574). Hij was verslaafd aan gokken en spelen maar bekeerde zich in 1575 tijdens de bouw van het kapucijnenklooster in Manfredonia aan de Adria. Aanvankelijk wilde hij hier intreden, maar door een kwaadaardige ziekte aan zijn been moest hij de orde verlaten. Hij maakte van de nood een deugd en werd ziekenverzorger in het San-Giacomoziekenhuis in Rome. Hij genas, en stichtte in 1582 met de hulp van Filippus Neri († 1595; feest 26 mei) de 'Gemeenschap van Dienaren der Zieken', later camillianen genoemd. In 1584 werd Camillus door een Engelse bisschop priester gewijd.

In 1607 legde hij de leiding van de orde neer om zich geheel aan de verzorging van zieken te wijden. In navolging van Jezus' woord '*Ik was ziek en gij heb Mij bezocht*' (Mattheus 25,36), beschouwde hij zieken als zijn meester en zichzelf als hun dienaar. Intussen horen we van mensen uit zijn omgeving, dat hij weliswaar een heilig man was, maar dat hij zijn eigen gang ging en dat het moeilijk was om met hem samen te werken. Daarnaast maakte hij grote schulden.

Tegelijk zag men hoe hij daar spijt van had en eraan probeerde te werken. Op zijn sterfbed hield hij zijn volgelingen voor: "Liefde, liefde, ik weet niets anders meer te zeggen". Zijn graf is in de Santa Maddalena te Rome. Een aan hem gewijde kerk staat aan de Via Sallustiana. Hij werd heilig verklaard in 1746.

Hij is patroon van de camillianen; van stervenden, verpleegsters, verplegenden van kreupelen en zieken, verzorgenden, zieken, ziekenverzorger; van ziekenhuizen.

Hij wordt afgebeeld met kruisbeeld; boek; engel; schedel; rozenkrans; rood kruis op zwarte soutane en op mantel; op de jas een zwart kruis; ziekenzaal op de achtergrond; een gekruisigde Christus die zich naar hem toebuigt.

\*

### Diversen

Halverwege de 20e eeuw kreeg de naam bekendheid door de films over Don Camillo gespeeld door de Franse acteur Fernandel.