

**CHARICE** is een moderne (verfranse?) variant van CHARITAS

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

Betekenis

Latijnse naam: 'liefde', 'naastenliefde', 'liefdadigheid'.

\*

**Charis van Griekenland**; martelares; † **eerste eeuwen christendom**.

**Feest 28 januari**.

De overlevering omtrent deze heilige is kort, maar uiterst spectaculair. De Romeinse overheid diende haar net als Jezus folteringen toe om haar tot betere gedachten te brengen: zij moest het geloof in Christus afzweren. Maar zij was daartoe niet te bewegen. Zo bleek een vrouw sterker dan het hele Romeinse militaire apparaat! Vermoedelijk uit machteloze woede heeft men haar toen eerst de benen geamputeerd en vervolgens gedood. De oude boeken zeggen het zo: "Haar afgehouden benen verhinderden haar niet als een hinde op de Heer in de hemel af te snellen".

\*

**Charitas Pirckheimer** ofm.cla, Nürnberg, Duitsland; abdis; † **1532**.

**Feest 19 augustus**.

Zij werd op 21 maart 1467 in de Zuid-Duitse stad Eichstätt geboren. Als opgroeiend meisje vestigde zij de aandacht op zich, omdat zij Latijns kende. Dat was zeldzaam in de tijd. Vader was bankier en kon zich dus een opleiding voor zijn dochter permitteren. Vanaf 1503 stond zij te Nürnberg aan het hoofd van het clarissenklooster: uitgerekend een orde die veel werk maakte van strenge armoede-beleving. Zij stond in briefcontact met de grootste geleerden van haar tijd, onder wie Erasmus van Rotterdam die huisvriend was bij de familie Pirckheimer. In de woelige tijd van de godsdiensttwisten bleef zij vasthouden aan de katholieke traditie tegen de wens in van het stadsbestuur. Dat verordende dat er geen meisje meer in het klooster treden mocht. Zo moest Charitas aanzien dat haar klooster stilaan uitstierf. Zij werd begraven in de kloosterkerk. Haar graf werd in 1959 teruggevonden.

\*

Er zijn nog enkele andere heiligen of zaligen die Caritas, Charita of Charitas heten.