

EDNA

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Er zijn twee mogelijkheden:

- 1] Gaat terug op een Hebreeuwse naam: 'lieflijkheid', 'tederheid', 'vreugde', 'plezier', 'genoegen'. Het woord is verwant aan Eden, de benaming voor het paradijs.

In het boek Tobit (dat door de katholieken wel als een authentiek bijbelboek wordt erkend, maar door de protestanten als niet-authentiek – 'apocrief' - wordt aangemerkt), is Edna de moeder van Sara.

Tobias is met een reisgezel op weg naar Sara's vader Raguël in Ekbatana. Deze reisgezel zal straks de aartsengel Rafaël blijken te zijn. In vroeger tijden had Tobias' vader, Tobit, aan zijn neef Raguël een groot geldbedrag in bewaring gegeven. Op zijn oude dag was hij arm geworden, en nu stuurde hij zijn zoon, Tobias, om dat geld op te halen. Raguëls dochter, Sara, verkeerde in benarde omstandigheden. Zeven keer was zijgetrouwd geweest, en even zovele keren was haar bruidegom in de eerste huwelijksnacht naast haar gestorven.

Er worden plannen gemaakt voor een huwelijk tussen Tobias en Sara. Raguël riep zijn vrouw Edna en zei: "Zuster, maak de andere kamer gereed en breng Sara daar binnen." Ze deed wat hij gevraagd had. Toen ze Sara in de kamer bracht begon het meisje te schreien, maar Edna droogde de tranen van haar dochter en zei: "Wees flink, mijn kind. De Heer van hemel en aarde zal je na al je verdriet zijn genade betonen. Wees flink, mijn dochter."

Tobias en Sara komen behouden de eerste huwelijksnacht door. Nadat ook de geldzaken geregeld zijn, vertrekt Tobias met Sara en de reisgezel. Bij het afscheid zegt Edna tot Tobias:

"Lieve neef, moge de Heer des hemels je veilig naar huis geleiden en moge Hij mij de kinderen van jou en van mijn dochter Sara laten aanschouwen. Dan zal ik me verheugen in de Heer. Ik vertrouw je mijn dochter toe; doe haar geen verdriet aan."

*

- 2] Keltische naam; 'pit', 'kern'. Gold in de oud-Ierse cultuur als een kwaliteit van de zeer hoog in aanzien staande liederen van de barden.

Ethna (ook **Ethenia**) van **Tara**, Ierland; maagd met haar zus **Fidelma** (of **Fidelmia**); † 433; feest 11 januari.

Zij waren dochters van koning Laoghaire en behoorden tot de eerste bekeerlingen die Sint Patrick († 461; feest 17 maart) maakte. Zij waren met hem samengekomen bij een bron om hem allerlei vragen te stellen. De belangrijkste was wel of hij hun die ene ware God over wie hij vertelde en die schoner heette te zijn dan de mooiste bruidegom met eigen ogen kon laten zien. Hij beloofde het hun. Nadat zij de doop, de eucharistie en de sluier van de eeuwige maagdelijkheid hadden ontvangen, stierven ze allebei op datzelfde moment.

*

Naar het schijnt zijn er in de vroege geschiedenis van Ierland drie heilige maagden geweest die Eithne heetten. Hun feestdagen staan op respectievelijk op 26 februari, 29 maart en 6 juli.

*

De moeder van Sint Columkille van Iona († 597; feest 9 juni) heette Eithne. Ook van haar wordt gezegd dat zij heilig is. Zij zou een vrouwenklooster hebben gesticht het eiland Jura ten noorden van Schotland. Het is onduidelijk of zij een van de drie genoemde heiligen Eithnes is, of dat zij nog als vierde heilige van die naam moet worden beschouwd. Vermoedelijk dat laatste aangezien zij geen maagd was.

Zij speelt een rol in de legenden die rond Columkille's geboorte geweven zijn. Toen het moment van de bevalling naderde, had Eithne een droom. Haar verscheen een engel die haar een schitterend veelkleurig gewaad gaf. Het leek wel of de kleuren van alle bloemen van de wereld erop terug te vinden waren.

Maar na korte tijd nam de engel het kleed haar uit handen, spreidde het uit en liet het door de lucht zweven. De vrouw werd er verdrietig van en zei tot de engel: "Waarom neemt u mij dat mooie kleed zo vlug weer af?" Waarop de engel antwoordde: "U kunt het niet te lang bij u houden, want het is het allereerbiedwaardigste op deze wereld." Intussen zag de vrouw hoe het kleed steeds verder van haar wegzweefde. Het spreidde zich boven het land uit en werd zelfs groter dan de bergen en de bossen. En de vrouw hoorde zeggen: "Wees niet verdrietig. U zult een zoon ter wereld brengen die veel genade zal ontvangen. God heeft hem voorbestemd om talloze zielen naar de hemel te leiden." Daarop ontwaakte de vrouw.