

**ERNESTINE** is een verkleinvorm van **ERNESTA**

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

Betekenis

Vrouwelijke vorm van de enkelvoudige Germaanse naam: Ernst = 'ernst (in de strijd)'; 'vastberadenheid (in de strijd)' enz.

\*

**Ernestine** (kloosternaam **Theodora Augustua**) van **Beieren** o.carm., Neuburg, Duitsland; weduwe & priorin; † **1775**.

**Feest 14 april.**

Zij was een dochter van de hertog van Palts-Sulzbach, maar werd opgevoed in een damesstift (soort klooster) te Essen. Door haar familie werd zij uitgehuwelijkt aan graaf Wilhelm van Rheinessen. Na diens dood in 1731 deed zij haar intrede in het karmelklooster te Neuburg aan de Donau. Zij nam de kloosternaam aan van Theodora Augusta. Volgens het getuigenis van haar medezusters was zij een toonbeeld van gehoorzaamheid, bescheidenheid en van kloosterlijke armoede. Op het moment dat zij stierf, was zij priorin. In de ogen van de anderen had zij als een heilige geleefd.

In 1807 werden haar relieken overgebracht naar de hofkerk van Neuburg.

\*

**Ernst van Zwiefalten** osb, Mekka, Arabië / Antiochië, Syrië; vierde abt & martelaar met gezellen; † **1148**.

**Feest 7 november.**

Volgens de overlevering was hij een edelman afkomstig uit Steusslingen. In 1141 werd hij de vierde abt van het benedictijnerklooster Zwiefalten. Vijf jaar later trad hij af om zijn abtstaf te verruilen voor het zwaard teneinde bisschop Otto van Freising te kunnen vergezellen op de tweede kruistocht naar het Heilig Land, dat bezet was door Saracenen. Tot het gezelschap behoorde ook koning Konrad III van Schwaben; hem volgden een uitgelezen schaar van ridders en edelen.

De hele onderneming, die met zoveel edelmoedigheid en enthousiasme was begonnen, liep uit op een fiasco: de christenen leden een verpletterende nederlaag. Ernst zelf vond hierbij de dood.

Volgens een kroniek die zo'n honderd jaar na zijn dood werd opgesteld, werd hij met een aantal gezellen gevangen genomen, naar Mekka gevoerd en daar op gruwelijke wijze om het leven gebracht.

Zijn relieken rusten in de St-Simon- en Judaskerk te Antiochië, Syrië.

\*

**Ernst** (kloosternaam **Sebastianus**) Freiherr **von Oer** osb, Beuron, Duitsland; kloosterling; † **1925**.

**Feest 27 januari**

Hij werd op 14 september 1845 geboren in de Duitse Dresden. Aanvankelijk was hij officier in het Saksische leger. Later bracht hij het tot persoonlijk leermeester van de prins van Saksen. In 1888 trad hij in bij de benedictijnen van klooster Beuron. Hij schreef boeken over godsdienstige opvoeding. Tegen het eind van zijn leven was hij gekluisterd aan een pijnlijk ziekbed. Hij stierf in geur van heiligheid.