

THÉRÈSE is een Franse variant van THERESIA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Herkomst niet zeker; verschillende mogelijkheden worden geopperd:

- 1] hangt samen met het Griekse woord 'theros' = 'warmte', 'zomer', 'oogst'; Dus: 'oogsteres' (ook: 'vrouw die warmte geeft'? lijkt nogal ingegeven door 20e-eeuws cultuur; immers het begrip 'warm-menselijk' was tot aan de jaren '60 van de 20e eeuw nagenoeg onbekend);
- 2] hangt samen met het Griekse woord 'thèraein' = 'jagen'; dus: 'jageres';
- 3] hangt samen met het Griekse eiland Thera, thans Thira of Santorin geheten; dus: 'Vrouw van Thera'. Voor deze betekenis pleit het feit dat één van de eerste vrouwen die naar bekend deze naam droeg, Therasia heette: zij was de vrouw van de H. Paulinus van Nola, en van Spaanse afkomst; 5e eeuw. Vandaar dat deze naam vooral op het Iberisch schiereiland van oudsher een grote verspreiding kende.

*

Theresia van het Kindje Jezus, Lisieux, Frankrijk; karmelietes, bijgenaamd 'De kleine Theresia'; † 1897. **Feest 1 oktober.**

Zij werd als Thérèse Martin op 2 januari 1873 geboren in de Normandische plaats Alençon. Op zeer jonge leeftijd verlangde ze al naar het kloosterleven. Als veertienjarig meisje maakte ze zich twee jaar ouder, daar ze wist dat ze anders nog te jong zou zijn om in te treden. Zo meldde ze zich bij het klooster. Maar ze werd doorzien en teruggestuurd. Nu wendde ze zich meteen maar tot de paus zelf. En deze gaf haar toestemming om nog op haar 15e aan het kloosterleven te beginnen bij de karmelietessen te Lisieux.

Ze was vastbesloten een heilige te worden. Op haar 21e werd ze al gekozen tot novicenmeesteres, een verantwoordelijke functie, want zij moest de nieuwelingen in het kloosterleven inwijden.

Ze was haar tijd ver vooruit. Ze wilde Hebreeuws leren, want dat was immers de taal die Jezus zelf gesproken had. Op die manier zou ze Hem nog beter leren kennen en nog meer kunnen beminnen. Ze leefde in haar gebed intens mee met de missionarissen in verre landen. Maar ze was ook modern door het feit dat ze herhaaldelijk werd overvallen door inktzwarte geloofstwifels. Ze stierf al op 24-jarige leeftijd: 30 september 1897. Op haar sterfbed had zij beloofd dat zij het uit de hemel rozen zou laten regenen: dat is dan ook volgens het getuigenis van vele aanwezigen gebeurd.

Ze is één van de beschermheiligen van Frankrijk, van Lisieux en van de missie. Haar hulp wordt ingeroepen bij allerhande noden.

*

Theresia van Avila, Alba de Torres, Spanje; karmelietes, mystica & kerkleraar, bijgenaamd 'De Grote Theresia'; † 1582. **Feest 15 oktober.**

Zij werd geboren in 1515. Zonder veel enthousiasme trad ze toe tot de orde der karmelietessen. Na ongeveer 20 jaar kreeg ze een visioen waarin ze het lijden van Jezus Christus zo intens meebeleefde dat ze besloot ogenblikkelijk haar leven te veranderen en zich geheel in dienst van God te stellen. Ze kon nu zo verzonken zijn in Gods aanwezigheid dat ze in extase raakte en visioenen zag. Toch werd ze niet levensvreemd. Zelf schrijft ze: "De liefde tot God bestaat niet uit tranen en dierbare gevoelens, maar zij maakt dat men God dient in gerechtigheid en deemoed." Theresia hervormde de orde der karmelietessen ondanks enorme tegenstand en stichtte meer dan 30 nieuwe kloosters die ze met haar groot organisatietalent leidde. Daarnaast schreef ze verschillende boeken. Een verhaal vertelt hoe zij eens per kar op weg was naar een nieuwe kloosterstichting. Het weer was slecht en het pad dat langs een riviertje liep, was een modderpoel geworden. Moeizaam kwam de kar vooruit. Tenslotte bleef ze steken en kantelde. Theresia kwam met bagage en al in het water en de modder terecht. Zij zou toen een stem uit de hemel hebben gehoord: "Zo doet God met al zijn vrienden" (om hun geloof en hart op de proef te stellen?). Theresia had haar antwoord onmiddellijk klaar: "Daarom hebt u er ook zo weinig!" Zij stierf in de nacht van 4 op 15 oktober, precies de nacht dat de kalenderhervorming van paus Gregorius werd doorgevoerd en tien dagen werden overgeslagen.

Haar voorspraak wordt gevraagd bij geestelijke nood, voor een vruchtbaar gebedsleven, bij hartziekten en hoofdpijn.

*

Er zijn nog zeker tien andere heiligen of zaligen die zo heten.