

## WULBERT

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Drie mogelijke herleidingen:

- 1] Samengestelde Germaanse naam:
  - 1] 'Wul-' is een verbastering van 'Wolf-'
  - 2] '-bert' = 'schitterend', 'prachtig', 'stralend'Dus 'schitterend als een wolf'

- 
- 2] Wolfhard verbastert soms tot Wulfert. Wulbert zou daar weer een afgeleide van kunnen zijn.

Samengestelde Germaanse naam:

- 1] 'wolf-' = 'wolf'
  - 2] '-hard' = 'dapper'
- Dus: 'zo moedig als een wolf'

**Wolfhard van Verona** (ook **van Augsburg**), camaldulener-benedictijner monnik, Italië; † 1127. Feest † 30 april.

Hij was afkomstig uit Augsburg en zadelmaker van beroep. Maar het was zijn verlangen om als pelgrim door het leven te gaan. Hij trok erop uit en kwam in de buurt van de Noord-Italiaanse plaats Verona terecht. Daar gaf hij al zijn bezittingen weg en leefde verder als kluizenaar verborgen in een bos aan de rivier de Etsch. Twintig jaar bracht hij daar door. Toen sloot hij zich aan bij het klooster van San Salvatore in Curte Regina, en liet zich daar in zijn cel inmettelen.

Hij is nooit officieel heilig of zalig verklaard. Zijn relieken rusten deels in Verona en deels in Augsburg. Hij is patroon van de zadelmakers.

- 
- 3] Wulbert zou een variant zijn van Wilbert, wat op zijn beurt een verkorting is van Willibrord. Samengestelde Germaanse naam:

- 1] 'Wil' = 'wil'
  - 2] '-brord' = 'punt' of 'speerpunt'
- Dus 'met puntige wil', 'met doordringende of trefzekere wil'

**Willibrord** (ook **Wilbert**; als bisschop **Clemens-Willibrordus**) van **Utrecht** (ook **van Echternach**), Echternach, Luxemburg; bisschop & eerste geloofsverkondiger Nederland; † 739; feest 7 november.

Hij werd in 658 in het Engelse koninkrijk Northumbrië geboren. Op 7-jarige leeftijd werd hij voor zijn opvoeding aan het Engelse klooster Ripon toevertrouwd. Op dat moment was Wilfrid († 710; feest 24 april) daar abt. Toen Willibrord twintig jaar geworden was, verhuisde hij naar klooster Rathmelsigi in Ierland om daar onder abt Egbert († 729; feest 24 april) zijn opleiding te voltooien. Deze abt wist velen van zijn onderdanen enthousiast te maken voor de overzeese missies. Zo besloot Willibrord om met elf medebroeders de oversteek te maken naar het vasteland om daar het evangelie te brengen.

Hij landde rond 690 op de kust van het tegenwoordige Holland. Volgens de overlevering was dat aan de monding van Oude Rijn bij Katwijk. Vanaf dat moment begon er een rusteloos leven in dienst van de verbreiding van het evangelie. Uitvalsplaatsen waren Utrecht, Antwerpen en Echternach. Intussen was hij in 695 naar Rome geweest en door paus Sergius I († 701; feest 9 september) tot bisschop gewijd, waarbij hij de naam Clemens aannam. Nadat de Friezen in Noord-Nederland door de Franken onderworpen waren, verkondigde hij daar onvermoeibaar het evangelie tot in Denemarken aan toe.

Uiteindelijk stierf hij in zijn geliefde klooster te Echternach, 80 jaar oud, volkomen uitgeput en opgebrand in de dienst van het evangelie.