

## ADA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Verschillende herleidingen zijn mogelijk:

- 1] Hebreeuwse naam = 'sieraad', 'versiersel', 'schoonheid'.  
In de bijbel komen twee Ada's voor (1. Genesis 04,19, vrouw van Lamech; 2. Genesis 36,02.04: vrouw van Esau).
- 2] Verkorting van een Germaanse naam die begon met 'Adal' (= 'adel'), waarbij de 'l' wegviel.

\*

### Ada's in de bijbel

- 17 *Kain had gemeenschap met zijn vrouw; zij werd zwanger en baarde Henoeh. Hij stichtte een stad en noemde die stad naar zijn zoon Henoeh.*
- 18 *Aan Henoeh werd Irad geboren. Irad verwekte Mechujaël; Mechujaël verwekte Metusaël, en Metusaël verwekte Lamech.*
- 19 *Lamech huwde twee vrouwen; de ene heette **Ada**, de andere Silla.*
- 20 ***Ada** baarde Jabal; hij werd de stamvader van allen die in veehoederstenten wonen.*
- 21 *Zijn broer heette Jubal; hij werd de stamvader van allen die op de citer en de fluit spelen. Ook Silla kreeg kinderen...'*

[Genesis 04]

\*

- 01 *'Dit zijn de nakomelingen van Esau, ook Edom geheten.*
- 02 *Esau was gehuwd met Kanaänitische vrouwen, met **Ada**, een dochter van de Hethiet Elon, met Oholibama, een dochter van Ana, de zoon van de Chivwiet Sibon,*
- 03 *en met Basemat, een dochter van Ismaël en een zuster van Nebajot.*
- 04 ***Ada** schonk Esau Elifaz; Basemat schonk hem Reüel,*
- 05 *en Oholibama schonk hem Jeüs, Jalam en Korach. Dat zijn de zonen van Esau die in Kanaän geboren werden.'*

[Genesis 36]

\*

### Heiligen

**Adrehilda** (ook **Ada**, **Adarhilda**, **Adna**, **Adneta**, **Adnette** of **Adrechildis**) osb, van **Le Mans** (ook van **St-Julien**), Frankrijk; abdis; † **eind 7<sup>e</sup> eeuw**.

**Feest 4 mei & 4 december.**

Zij was kloosterzuster in Soissons, toen zij naar Le Mans werd geroepen om abdis te worden van de St-Julienabdij. Dat gebeurde door de toenmalige bisschop van Le Mans, Aiglebert (670-705), van wie zij een nichtje was.

Zij werd begraven in de Apostelkerk. Tot aan de Reformatie genoot zij bijzondere verering. Door toedoen van de Hugenoten echter ging haar gebeente verloren.

Het zogeheten Ada-evangeliarium van rond 800 dat te Trier wordt bewaard, is naar haar genoemd?

\*

### Diversen

Een bekende Ada was de gravin van Holland (begin 13<sup>e</sup> eeuw), dochter van Dirk VII en Aleydis van Kleef.