

ADRIANUS

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

De 'Adria' is het gebied langs de noord-oost-kust van Italië: Venetië wordt ook wel 'stad aan de Adria' of kortweg 'Adria' genoemd.

Wat het woord 'adria' betekent is niet helemaal zeker. Meestal wordt het in verband gebracht met het Latijnse woord 'ater' = 'dofzwart' of 'donker'; dat zou dan slaan op de kleur van het zand langs de adriatische kust.

Adrianus is dus 'Iemand uit Adria' (= Venetië); of 'Iemand van langs de adriatische kust'.

*

Adrianus van Nicomedië, Constantinopel, Klein-Azië; martelaar; † **303 of 304**.

Feest 4 maart (dag van zijn dood) & **26 augustus** (in de oosterse kerk herdenkt men de overbrenging van zijn relieken van Nicomedië naar Constantinopel) & **8 september** (dag van zijn kerkwijding in Rome).

Hij was ten tijde van keizer Galerius een heidens officier en hoofd van de gevangenisbewakingsdienst. Als zodanig raakte hij onder de indruk bij het zien van de standvastigheid der christenmartelaren en voegde zich bij hen. Dat kwam hem op dezelfde behandeling te staan. Zijn vrouw Natalia nam de verzorging op zich van de gevangenen. Dag en jaar van hun marteldood gaan terug op het martelarenboek van de H. Hiëronymus († 420). Historisch staat geen van deze feiten vast. Zijn legende is beroemd.

Adrianus onderging het martelaarschap tijdens de regering van keizer Maximianus. Deze Maximianus hechtte grote waarde aan de afgodenoffers die in de stad Nicomedië ingesteld waren. Daarom gebod hij dat alle christenen aangebracht moesten worden. Die weigerden immers te offeren; anders zouden ze hun eigen God beledigen. Dat had tot gevolg dat men christenen aangaf bij de overheid; sommigen omwille van de beloofde beloning, anderen uit vrees voor straf. Buren verklikten hun burens; naaste familieleden hun huisgenoten. Tijdens deze vervolgingen werden er 23 gegrepen en aan de keizer voorgeleid. Hij zei: "Hebben jullie soms niet gehoord welke strenge maatregelen ik tegen de christenen heb uitgevaardigd?" Zij antwoordden: "Dat hebben wij wel degelijk gehoord, maar uw gebod is dwaasheid, vandaar dat we het naast ons neer hebben gelegd." Dat maakte de keizer woedend; hij liet ze met nieuwe riemen geselen en op hun mond slaan met keien. Vervolgens liet hij de bekentenis van ieder afzonderlijk opschrijven; tenslotte liet hij ze geketend in boeien in de kerkers opsluiten. Daar zag Adrianus, de hoofdman van de bewakingsdienst, hoe standvastig zij waren, en hij vroeg hun: "Bij jullie God, wil mij toch zeggen welke beloning je te wachten staat in ruil voor deze martelingen." Daarop zeiden de heiligen: "Geen oog heeft ooit gezien en geen oor heeft ooit gehoord noch is het ooit in een mensenhart opgekomen wat de Heer tegoed houdt voor hen die Hem tot het uiterste liefhebben." Toen stond Adrianus met een sprong midden tussen hen in en riep: "Zet mijn naam er maar bij. Ik ben ook christen!" Toen de keizer dat hoorde, liet hij hem in ketens slaan en in de gevangenis werpen, want hij weigerde inderdaad te offeren. Adrianus' vrouw Natalia, die zelf christen was, kwam naar hem toe en bleef daar zeven dagen om er de verwondingen van de martelaren te verbinden met het kostbaarste linnen. De keizer kwam te weten dat er vele vrouwen waren die de gevangenen in de kerker verzorgden. Nu gelastte hij dat er geen enkele vrouw meer bij de gevangenen mocht worden toegelaten. Maar toen Natalia dit hoorde, schoor zij haar haren af, trok mannenkleren aan en ging gewoon door met haar liefdevolle zorg. Vele anderen volgden dit voorbeeld. Toen brak de dag aan waarop hun terechtstelling was vastgesteld. De keizer liet ze allemaal voor zich verschijnen. Er waren erbij die zo toegetakeld waren dat ze zelfs tot lopen niet meer in staat waren. Adrianus zou als eerste om het leven zijn gebracht; op een aambeeld. Natalia bracht zijn stoffelijk overschot naar Constantinopel.

Hij wordt afgebeeld met een aambeeld bij zich.

*

Eén van de 19 martelaren van Gorkum heette **Adriaan Janszen van Hilvarenbeek** of **Becanus** o.praem., Brielle, Nederland; † **1572**. **Feest 9 juli**.

*

Er zijn zes pausen geweest die Adrianus of Hadrianus heetten, Onder hen was de Nederlander **Adrianus VI**: * 1459.03.02; gekozen: 1522.01.09; † 1523.09.14. Hardnekkige geruchten vertellen dat hij na één jaar pausschap zou zijn vergiftigd omwille van zijn voorgenomen kerkhervormingen...(?).