

ARTHUR

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Niet zeker:

- 1] Is er verband met het Keltische 'artus' = 'beer'?
Sommigen menen dat het Welshe woord 'arto-s' ook 'steen' kan betekenen.
- 2] Of verband met het Welsh 'gwr' = 'held'?
- 3] Anderen menen dat 'Arthur' komt van 'arzh' = 'beer' en 'strijder': een combinatie dus van de twee bovengenoemde betekenissen.
- 4] Ook is een herleiding mogelijk vanuit de combinatie 'Arn' en 'Thor' = 'arend van Thor (of Donar)' (Germaans)?
- 5] Tenslotte kan er verband bestaan met de naam van het Romeinse geslacht Artorius. Deze naam schijnt een Germaanse of Keltische oorsprong te hebben, zodat we voor de betekenis toch weer bij één van de bovengenoemde drie terecht moeten.

*

Arthur, koning van Engeland & uitvinder van de Ronde Tafel; † **542** (volgens oude kronieken op Pinksteren 542); **feest 6 oktober**.

Hij is de beroemde Keltische koning Arthur; om zijn persoon zijn de bekende Arthurromans gegeven met verhalen over Merlin de Tovenaar, het zwaard in de steen, de Ridders van de Ronde Tafel en de Zoektocht naar de Graal. Hij zou een vredelievend vorst geweest zijn, zeker naar de maat van zijn nogal woeste tijd. Hij treedt onder andere op in het verhaal van de Bretonse kluizenaar Efflam van Plestin († 512; feest 14 oktober & 6 november). *Efflam was een Ierse prins. Hij en zijn vrouw Honora besloten allebei de eenzaamheid op te zoeken om voortaan geheel aan God gewijd als kluizenaars te leven. Ze staken het Kanaal over en juist toen ze bij de Blauwe Rots in Bretagne aan land wilden gaan, kwam er uit de naburige bossen een draak tevoorschijn die zich terugtrok in een grot aan de voet van de Rots. Volgens de oude kronieken maakte het ondier de hele omgeving onveilig en niemand durfde het te lijf te gaan. Juist op dat moment kwam de beroemde koning Arthur van Gallië toevallig voorbij dat strand, herkende zijn verwant Efflam en snelde hem te hulp gewapend met knots en schild. Al de tijd dat het gevecht duurde, baden de Ierse prins en zijn gezellen hardop voor hun dappere verdediger. Uiteindelijk wist Arthur het ondier te doden. De overwinnaar had er een geweldige dorst van gekregen; dus zette Efflam het met verdubbelde ijver op een bidden en sloeg met zijn pelgrimsstaf tegen de rots daar. Plotseling sprong er helder water tevoorschijn, waaraan de held zijn dorst kon laven. Deze wonderbaarlijke bron is nog altijd te bezichtigen bij Toul-Efflam op de uiterste westpunt van het strand. Arthur nam afscheid van zijn neef en verdween in de bossen bij de kust op zoek naar nieuwe avonturen.*

Een oud handschrift vermeldt hoe hij tijdens een oorlog (slag van Bath) drie dagen het kruis droeg op zijn schouders en vervolgens de overwinning behaalde. Volgens de Arthurromans heeft hij inderdaad een kruis moeten dragen. Niet in staat om de driften van de dierbare mensen om zich heen te beteugelen, moest hij herhaaldelijk zijn eigen familieleden bestrijden, omdat dezen het steeds op zijn troon en kroon hadden voorzien. Tenslotte dwong zelfs de eer hem om de wapenen op te nemen tegen zijn beste vriend Lancelot, omdat deze er met zijn vrouw Guinevere vandoor was gegaan naar Bretagne.

Overigens vertellen dan weer Bretonse legenden, hoe in het gevolg van Arthur heilige mensen meekwamen, en daar het christelijke leven een nieuwe impuls gaven door kloosters en kerken te stichten.

Er is een overlevering, die weet te vertellen, dat Arthur begraven is in het beroemde klooster van Glastonbury, dat op de plaats stond van het vroegere Keltische heiligdom 'Avalon', een paradijselijk rustoord waar men zich terug kon trekken om hemelse krachten op te doen, zolang men althans het goede nastreefde; anders zou je de toegang niet meer weten te vinden.

Een oude kroniek van dat klooster noemt hem 'een heilige die nooit officiële verering heeft gekregen'.

*

Arthur (kloosternaam: **Richard**) **van Glastonbury** (ook **Whiting**) osb, Londen, Engeland; monnik & martelaar met twee anderen; † **1539**; **feest 15 november**. Hij was abt van het beroemde klooster Glastonbury. Rond 1530 wilde koning Hendrik VIII een aparte Engelse Kerk, omdat de Paus van Rome zijn vierde huwelijk niet wettig wilde verklaren. Zo ontstond de Anglicaanse Kerk. Arthur bleef trouw aan Rome. Tezamen met twee anderen werd hij voor straf opgehangen, gevild en gevierendeeld.

*

Arthur O'Nelly (ook **van Egypte**); martelaar; † **1282**; **feest 1 september** (& 1 november?). Arthur O'Nelly was een Iers lid van de Orde der Trinitariërs. Die waren opgericht met het doel christenen die gevangen zaten bij de Muselmannen te bevrijden. Arthur werd daarbij in Egypte opgepakt en verbrand.