

BAUKJE

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Zeer onzeker; in ieder geval een naam van Germaanse oorsprong; vermoedelijk sterk verkort en verbasterd tot vleinaam:

- 1] wellicht op basis van 'Badu' = 'strijd'.
- 2] in Schotland is Baubie een variant van Barbara; dat betekent dat de 'au'-klank uit 'ar' kan ontstaan. Ligt dan 'bard' (= 'dichter/zanger') ten grondslag aan deze naam?
- 3] vanuit het oud-Noors kent het Noors de naam Baugheid: 'baug' = 'ring' (vgl. ons woord 'boog'), meestal van zilver of goud; 'heid' = 'licht', 'schijnsel': dus 'ring van licht'.

*

Bova van Reims osb, Abbaye St-Pierre, Reims, Frankrijk; abdis; † **673**.

Feest 24 april

Zij werd geboren rond het jaar 620 en was een dochter van koning Sigebert van Austrasië, het oostelijk deel van het Frankische rijk. Zij bleek een aantrekkelijk karakter te hebben voor huwelijkskandidaten: zij was charmant, intelligent en lief tegelijk. Maar ieder die met een aanzoek bij haar aanklopte, kreeg hetzelfde antwoord: "Mijn bruidegom zal alleen Jezus Christus zijn!" Tezamen met haar broer, de H. Baudry of Balderik, stichtte zij in 639 te Reims de abdij van St-Pierre en werd er de eerste abdis. Dat zou zij drie-en-twintig jaar lang blijven. Reeds tijdens haar leven werd zij als een heilige beschouwd: haar geduld, eenvoud en bescheidenheid leken onbegrensd. Het heet dat haar broer haar destijds er zelfs met krachtige middelen toe had moeten bewegen om abdis te worden: zij was pas overstag gegaan, toen hij voor haar en haar zusters een vast inkomen had beloofd! In de instructies die zij als abdis aan haar zusters gaf, legde zij vooral de nadruk op wederzijdse naastenliefde, religieuze gehoorzaamheid en nederigheid. Zij werd opgevolgd door haar nicht Doda. Lange tijd is zij vereerd als patrones van de zwangere vrouwen.