

BONITA is de Spaanse koosvorm van BONA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Vrouwelijke vorm van het Latijnse bijvoeglijk naamwoord 'bonus' = 'goed'; van mensen ook 'knap', 'lief' enz.

Het Spaanse Bonita heeft de gevoelswaarde van 'lieftlijk', 'vriendelijk', 'enig', 'leuk' enz.

*

Bonita van Brioude Auvergne, Frankrijk; maagd; † (vroeg) **middeleeuwen; feest 16 oktober.**

Van haar is niet veel bekend. Op pelgrimstocht naar het heiligdom van de martelaar Julianus te Brioude kwam ze voor de rivier de Allier te staan. Ze kon er niet overheen, want er was geen boot in de buurt. Toen richtte ze een smeekgebed tot God, er verscheen een engel en die bracht haar veilig en wel naar de overkant...

*

Bona van Pisa oesa.ter, Italië; bedevaartgangster; † **ca 1207; feest 29 mei.**

Ze was pas tien, toen zij zich terugtrok om als kluizenares voor God alleen te leven en sloot zich aan bij tertiarissen, die leefden volgens de regel van Sint Augustinus. Dat wil zeggen, dat zij zich niet bij een groep aansloot, maar zich in haar persoonlijk leven hield aan de regels van het kloosterleven. Ze maakte een pelgrimsreis naar Rome en naar Santiago de Compostella. Daar bracht ze een groot deel van haar leven door als begeleidster van bedevaartgangers naar het graf van Sint Jacobus in Santiago de Compostela. Tenslotte pelgrimeerde ze ook naar het Heilige Land. Daar zou haar Christus in eigen persoon verschenen zijn en haar een ring aan de vinger hebben gestoken. Zij bezat mystieke gaven, kon in de toekomst zien en wonderen verrichten. Zij is patrones van Pisa, van de pelgrims en sinds 1962 ook van de stewardessen (omdat zij pelgrims op hun tocht begeleidde)!