

DJOKE is afgeleid van DIEUWE

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Verkorting van een oorspronkelijk samengestelde Germaanse naam, waarvan het tweede lid begon met een 'w'.

- 1] 'Dieu-' is een verbastering van 'Diet-', 'Dit-', 'Tid-', 'Tied-' of 'Thiad-' = 'volk' (vgl. 'diets' in 'iemand iets diets maken'; ook terug te horen in '**duidelijk**').
- 2] '-we' is een verbastering van een woord dat met een 'w' begon. Mogelijk zijn:
 - 2.1 '-ward' of '-wart' = 'beschermer', 'bewaker'
Dus: 'beschermer van het volk', 'bewaarder van het volk', 'bewaker van het volk' enz.
 - 2.2 '-win' = 'vriend'
Dus 'vriend van het volk'
 - 2.3 '-wolf' = 'wolf'
Dus 'wolf onder het volk', 'wolf uit het volk'
(In de oude *Germaanse* culturen was de **wolf** symbool voor degene die de overwinning bracht. Wodan (ook wel Odin) reed erop.)

*

Dietwin (meestal **Tatwin**, ook **Tetwin**) van **Canterbury** osb, Engeland; aartsbisschop; † **734**.
Feest 30 juli.

Hij was monnik in Bredon (of Brenton) in Mercia. Bij Beda hoog aangeschreven. Er bestaan nog enkele geschriften van zijn hand. In 731 volgde hij St Brithwald op als bisschop van Centerbury en ontving in 733 het pallium van de aartsbisschop om bisschoppen te kunnen wijden voor Lindsey en Selsey.

*

Dietwulf (verlatijnt tot **Theodulphus** of **Théodulphe**, weer verkort tot **Thion** of **Thiou**) van **Lobbes** osb, België; abt & bisschop; † **776**.

Feest 24 & 25 (Lobbes) juni.

Vanaf ca 750 als opvolger van St Erminus abt-bisschop van de grote benedictijnenabdij van Lobbes, waar hij de laatste abt-bisschop was. Bij zijn translatie in 1104 gebeurden vele wonderen.