

FABIO is een meestal Italiaanse verkorting van **FABIANUS**

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Naam van een adellijk oud-Romeins geslacht ('Fabii').

De betekenis van het woord is onduidelijk. Er zijn verschillende veronderstellingen:

- 1] afkomstig van 'faba' = 'boon'; dus 'bonen(ver)bouwer';
- 2] afkomstig van de stad Fabiae; dus 'inwoner van Fabiae'; (waarbij je weer met de moeilijkheid zit dat de betekenis van de naam van die stad niet duidelijk is).

*

Fabianus Paus; Rome, Italië; martelaar; † **250**; **feest 20 januari**.

Hij was afkomstig uit Rome, en werd waarschijnlijk geboren tegen het eind van de tweede eeuw. In 236 volgde hij Sint Anterus († 236; feest 3 januari) op als bisschop van Rome. Hij stond bekend om zijn liefde voor de armen en zijn zorg voor christelijke begraafplaatsen. Hij liet de relieken van Pontianus en Hippolytus in Rome bijzetten en stierf als een van de eerste slachtoffers de marteldood tijdens de christenvervolgingen onder keizer Decius (249-251). Hij werd begraven in de catacomben van Calixtus. Hij werd pas na een jaar opgevolgd door Sint Cornelius († 253; feest 16 september). In de tijd daartussen leidde tegenpaus Novatianus de gemeente.

Later kwam een deel van zijn relieken terecht in de basiliek van St-Sebastianus van Rome. Vandaar dat hij op de zelfde dag wordt gevierd als Sebastianus († 258; feest 20 januari) en altijd met hem in één adem wordt genoemd. Hij is patroon van pottenbakkers en tingeters.

*

Fabianus van Alexandrië; Egypte; martelaar met Serenus e.a.; † **202** (of **211**); **feest 28 juni**.

Hij maakte deel uit van een grote groep christenen, die tot de marteldood werd veroordeeld.

*

Fabius van Cesarea, Mauretanië (= ongeveer het huidige Marokko); martelaar; † **ca 300**; **feest 31 juli**.

*

Fabius van Rome, Italië; martelaar met 2 anderen; † **begin 4e eeuw**; **feest 11 mei**.