

FAY

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

1] Verkorting van 'Faith', Engelse vertaling van het Latijnse 'Fides' = '(christelijk) geloof', 'vertrouwen'.

*

2] Verkorting van het Engelse woord 'fairy' = 'fee'. Deze naam raakte in gebruik sinds het eind van de 19e eeuw.

*

Fides (ook **Vera**) **van Rome**; Italië; martelares met haar zusters Spes (= 'hoop') & Charitas (= 'liefde'); † **2e eeuw (120?)**.

Feest 1 augustus 17 september (oosterse kerk) & 30 september

*

Geschiedenis

Deze drie martelaressen zouden volgens een oude overlevering dochters zijn geweest van een heilige Sofia (= wijsheid). Er lag in de catacomben van Callixtus aan de beroemde Via Appia in het oude Rome een Sofia begraven. Er moet ook een Sofia begraven hebben gelegen onder de kerk van San Pancrazio aan de Via Aurelia. Daar is ook sprake van drie dochters, zonder dat hun namen worden genoemd. Haar legendarische levensverhaal stamt uit de 8e eeuw. Intussen hebben de dochters dan ook namen: Fides, Spes en Caritas (= Geloof, Hoop en Liefde).

*

Legende

Sofia zou ten tijde van de Romeinse keizer Hadrianus (117-138) met haar man in de stad Milaan gewoond hebben. Zij waren christen en behoorden tot de hogere kringen in het Romeinse Rijk. Na de dood van haar echtgenoot besloot zij haar rijke bezittingen onder de armen te verdelen en met haar dochters naar Rome te verhuizen met de bedoeling omwille van Christus de marteldood te ondergaan. Inderdaad werden ze al gauw als christen bij de overheid aangebracht. De drie meisjes, die eigenlijk de kinderschoenen nog niet eens waren ontgroeid zouden daarop omwille van Christus de marteldood gestorven zijn. Toen Sofia drie dagen later hun graf bezocht om er te bidden, is zij daar dood gebleven. Sommige verhalen weten echter te vertellen dat ook Sofia zelf haar leven beëindigde als martelares.

*

Beroemd is **Sainte Foy** (ook **Fides**), Frankrijk; martelares met bisschop Caprasius e.a.; † (eind 3e eeuw of) **ca 303. Feest 6 oktober**.

Zij was een jong meisje uit Agen. Daar onderging ze ten tijde van keizer Maximianus Hercules (deze was keizer van 286 tot 305) de marteldood onder stadhouder Dacianus. Zij werd op een rooster verbrand en vervolgens onthoofd.

Haar prachtige gouden reliekhouders, getooid met talloze sieraden, in de vorm van een zittende vorstin op een troon, is nog altijd te zien in de abdijkerk van Conques aan de aloude pelgrimsweg naar Santiago de Compostela.