

HUSEIN is een variant van HASAN

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Arabische naam, afgeleid van het werkwoord 'hasuna' = 'goed zijn'; 'deugen'. Hasan = 'goed', 'mooi', 'deugdzaam'.

*

Al-Hasan (" 624-669) was via zijn moeder Fatima een kleinzoon van de profeet Mohammed. Zijn vader was Ali ibn-Abi-Talib. Het schijnt dat Hasan in uiterlijk en voorkomen zeer sterk op Mohammed leek. Het is een feit, dat de profeet dan ook sterk aan zijn kleinzoon gehecht was. Toen Hasan zeven-en-dertig jaar oud was, werd zijn vader, de kalief, vermoord. In januari 661 sloten de mannen van de stad Kufa een verbond tegen Hasan, die zijn vader was opgevolgd. Reeds zes maanden later werd hij door Mu'awiya gedwongen af te treden. Deze Mu'awiya werd daarop zelf de vijfde kalief en stichtte de kaliefen-dynastie der Omayyaden. Zij zouden aan het hoofd staan van de Islamitische wereld tot 750.

Acht jaar na zijn afzetting stierf Hasan door vergiftiging. Het was een van zijn vrouwen die hierin de hand had gehad.

Sjiïeten, die aan de kant van Ali staan, hebben altijd beweerd, dat Mu'awiya erachter zat. Hij zou een grote som geld beloofd aan Hasan's vrouw, als zij haar man zou weten te vergiftigen; bovendien zou zij mogen trouwen met Mu'awiya's zoon Yazid. Deze Yazid werd later zelf ook kalief.

Bij de sjiïeten wordt Hasan beschouwd als martelaar.

*

Al-Husayn (" 626-680) was een jongere broer van Al-Hasan. Via zijn moeder Fatima was ook hij dus een kleinzoon van de profeet Mohammed. Zijn vader was Ali ibn-Abi-Talib. Net als zijn broer was hij bij de Profeet bijzonder geliefd. Husayn en zijn medestanders werden in 680 afgeslacht in de stad Kerbela in Irak door de stadhouder uit de dynastie der Omayyaden. Dit veroorzaakte een bloedige opstand tegen de Omayyaden. Twaalf jaren lang heerste er burgeroorlog in de wereld van de Islam. Al de volgelingen van Husayn en diens vader Ali sloten zich aaneen tot de Shia-partij. Zij probeerden een nakomeling van Ali op de troon van de kalief te krijgen. Hieruit groeide de beweging van de sjiïeten.

De dag van de slachtpartij in Kerbela (10 oktober 680) werd bij de sjiïeten een heilige dag van rouw, welke zij vieren met veel klaagzangen en andere rouwrituelen.

Het graf van Al-Husayn in Kerbela is tot op de dag van vandaag voor vele sjiïeten een druk bezocht bedevaartsoord.

*

Bekend is Koning **Hoesein** ibn-Talal van Jordanië (* 1935); hij besteeg de troon in 1953, nadat zijn vader een jaar eerder was afgetreden.