

## HYACINTHA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Vrouwelijke vorm van het Griekse 'huakinthos', benaming van een bloem ('hyacinth') en van een edelsteen met rode of gele glans.

\*

### De hyacinth in de Griekse mythologie

Volgens de Griekse mythologie is de **Hyacinth** ontstaan uit een mens.

Hyakinthos was een prins uit de Griekse stad Sparta, die door twee mannen werd begeerd: door de zanger Thamyras en door de god van zang- en dichtkunst Apollo. Het was Apollo die onopzettelijk Hyakinthos doodde met zijn discus. De worp raakte uit de koers en trof de jongeman. Het schijnt dat er boos opzet achter zat van de westenwind Zephyr. Ook hij had een oogje op de schone prins, en was jaloers, omdat zijn liefde niet beantwoord werd.

Daarom zou hij de discus uit zijn baan hebben doen geraken, zodat hij de schone prins dodelijk trof. Uit het bloed van de stervende jongeman zou de hyacinthebloem gesproten zijn.

\*

**Hyacintha** (gedoopt **Clarissa Mariscotti** (ook **van Viterbo**), Viterbo, Italië; boetelinge; † **1640**).

### **Feest 30 januari.**

Zij werd in 1585 geboren in de Italiaanse stad Viterbo. Bij de regeling van een huwelijkspartner werd zij door haar vader gepasseerd ten gunste van een jongere zus. In plaats daarvan stopte haar vader haar in het franciscanessenklooster van Viterbo. Hier leidde ze jarenlang het leven van een kloosterzuster zonder enige geestelijke inspiratie. Een ernstige ziekte en een vermanend woord van een franciscaner pater brachten haar tot andere gedachten. De laatste vierentwintig jaar van haar leven deed ze bovenmenselijke boete om alles goed te maken. Voortaan maakte ze veel werk van nederigheid, gebed, geduld en boete. Zij werd heilig verklaard in 1807.

\*

**Jacinta** (ook **Hyacintha**) **Marto**, Lissabon, Portugal; mystica; † **1920**).

### **Feest 20 februari.**

Zij werd op 10 maart 1910 te Fátima in Portugal geboren.

Samen met haar broertje Francisco en hun nichtje Lucia hoedde zij beesten voor thuis; zij was de jongste van de drie. Het drietal werd beroemd doordat de Maagd Maria aan hen verscheen. Voor de eerste keer gebeurde dat op 13 mei 1917. Alles bijeen kreeg ze drie keer een verschijning van een engel uit de hemel; de Heilige Maagd verscheen haar zes keer. Korte tijd daarna werd ze ziek. Zo jong als ze was, droeg ze haar pijnen op aan de Heilige Maagd, die haar verscheen was, als een offer voor de genoegdoening van de zonden van de mensen. Vlak voor haar dood zou ze tegen Lucia gezegd hebben, dat ze in de hemel heel veel van Jezus en zijn moeder Maria ging houden. Ze overleed nog geen tien jaar oud in een ziekenhuis te Lissabon.

Net als haar broertje stierf zij zeer jong: hij was op het moment van zijn dood nog geen elf († 1919; feest 4 april); zij was juist tien: 20 februari 1920.

Het proces van hun beider zaligverklaring begon in 1949.