

## **KIMBERLY** is een variant van **KIMBERLEY**

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Deze naam gaat terug op Lord Kimberley, die leefde in de 19e eeuw. Naar hem werd een stad genoemd in Zuid-Afrika: Kimberley, beroemd vanwege zijn mijnen. In de Boerenoorlog werd daar door de Engelse troepen een belangrijke overwinning behaald. Engelse soldaten begonnen hun zonen dus naar die plaats te noemen (Kimberley was immers een persoonsnaam!).

Halverwege de 20e eeuw is het meer een vrouwennaam geworden.

\*

Kimberley zelf is oorspronkelijk een Keltische naam samengesteld uit:

'Kimber-' en '-ley':

1] '-ley' is een verbastering van het oude 'leah' en betekent 'open plaats in het bos' (vgl. ons 'lo', 'loo' of 'laar').

Kimberley betekent dan 'De open plaats in het bos, die aan 'Kimber' toebehoort'.

\*

2.1] 'Kimber-' zou een verbastering kunnen zijn van de samengestelde Keltische persoonsnaam 'Cynebald':

2.1.1 'Cyne-' = 'koninklijk' of 'vorstelijk'

2.1.2 '-bald' kan afgeleid zijn van 'walt' of 'walten' = 'heersen'; dus: 'heerser als een vorst'  
'-bald' kan ook betekenen 'moedig', 'dapper'; dus: 'dappere vorst'.

\*

2.2] 'Kimber-' zou ook een verbastering kunnen van de samengestelde Keltische vrouwennaam Cyneburg, Kyneburg of Kinburg:

2.2.1 'Cyne-' = 'koninklijk' of 'vorstelijk'

2.2.2 '-burg' = 'vesting', 'sterkte'

Dus: 'vorstelijke vesting'.

\*

### Bijzonderheden

Gemeten over de jaren 1990-1994 stond **Kimberl(e)y** gedeeld 8e op de lijst van populairste meisjesnamen in Nederland.

\*

### Verwante heiligennamen

**Kyneburga van Mercia** osb, Peterborough, Engeland; prinses, weduwe & kloosterlinge; † **680**.

#### **Feest 6 maart.**

Zij was een dochter van koning van Mercia, één van de kleine koninkrijkes waaruit Engeland bestond in de vroege middeleeuwen. Koning Penda was fel gekant tegen de nieuwe godsdienst van die tijd, het christendom. Kyneburga stichtte het klooster van Dormancaster (= het huidige Castor in Northamptonshire) en werd er de eerste abdis. Later zou ze opgevolgd worden door haar zus Kyneswide. Met deze twee wordt ook vereerd de heilige Tibba, waarschijnlijk een nicht van beide prinsessen. De drie vrouwen werden bij elkaar begraven in het klooster van Peterborough.