

**KLARIENE** is een variant van **CLARA**

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Vrouwelijke vorm van het Latijnse bijvoeglijk naamwoord 'clarus' = 'helder', 'blinkend', 'glanzend', 'schitterend' enz.; vandaar ook 'beroemd'.

Het tussenvoegsel 'in' geeft in de romaanse talen de verkleinvorm aan. Door het tussenvoegsel 'in' te verlengen tot 'ien' en door de begin-'c' te veranderen in een 'k' krijgt de naam naast zijn romaanse klank een Nederlands tintje.

\*

**Clara van Assisi**, Italië; abdis; † **1253. Feest 11 (& 12) augustus.**

Zij werd geboren in 1195 en was afkomstig uit een adellijke familie te Assisi. Ze was een jaar of achttien op het moment dat de grote heilige Franciscus daar met zijn aanstekelijke beweging begon. Naar diens voorbeeld brak ze met thuis, wist aan de greep van haar familie te ontsnappen, huwde net als Franciscus met Vrouwe Armoede en liet zich door hem het kloosterhabijt aantrekken.

Veertig jaar lang stond zij aan het hoofd van het kloostertje van San Damiano, even buiten Assisi. Intussen groeide er tussen Franciscus en haar een hechte en diepe geestelijke vriendschap. Als hij niet zeker was van een bepaalde beslissing of niet wist hoe te handelen, liet hij zuster Clara om raad vragen, ook in zaken van gebed, boete, geestelijke leiding en apostolaat.

Franciscus stierf al in 1226 op 42-jarige leeftijd, luid beweend door zuster Clara en haar medezusters. Zij ging voort in de geest van Broeder Franciscus. Zo wist zij rond 1240 door het innige gebed dat ze deed geknield voor een monstrans met de Heilige Hostie erin, een dreigende inval van de Saracenen in Assisi te verhinderen. Vanaf dat moment wordt zij beschouwd als de redster van Assisi en van San Damiano.

Latere legendes weten zelfs te vertellen, dat zij bij die gelegenheid met de monstrans in de hand, onverschrokken de Saracenen tegemoet gegaan zou zijn, waarop dezen onverwijd de vlucht zouden hebben genomen.

Zij stierf op 59-jarige leeftijd. Haar lichaam is nog steeds te zien in een glazen schrijn in haar basiliek te Assisi.

Zij is patrones van de wasvrouwen, naaisters en borduursters, en van de vergulders. Zij wordt ook aangeroepen tegen oogkwalen en koorts (zelf had zij daar 27 jaar last van). In 1958 werd zij door Paus Pius XII uitgeroepen tot patrones van de televisie: in het jaar voor haar dood was zij al zo verzwakt dat zij zelfs met kerstmis haar cel niet kon verlaten om in Assisi. Drie kilometer verderop, de nachtmis bij te wonen. Het verhaal vertelt dat zij vanaf het ziekbed in haar cel voor haar ogen de kerstplechtigheden in de kerk van Assisi zag gebeuren.

\*

**Clara van Remiremont** (ook **van Romarichberg** of **van St-Mont**) osb, Vogezen, Frankrijk; stichteres & eerste abdis van klooster Remiremont; † **670?**

**Feest 12 & 19 augustus.**

Zij heette oorspronkelijk Sigoberga en was een dochter van de heilige Romarich "niet alleen naar de natuur, maar ook naar de geest", zoals een oud boek opmerkt. Dertig jaar was zij abdis van het klooster. Omdat zij tijdens het gebed zoveel moest huilen, verloor zij haar gezichtsvermogen. Aldus verwierf ze haar bijnaam Caecilia (= blind). Na haar dood werd ze begraven op de St-Romarichberg (= Remiremont), destijds kortweg 'de berg van de heilige' genoemd. De toeloop van bedevaartgangers was groot, vooral van blinden en andere ooglijders. Er vonden zo talrijke genezingen plaats dat ze door de mensen ook Clara (lichtgeefster) werd genoemd.

Zij is patrones van blinden en ooglijders; aangeroepen tegen oogziekten.

\*

Er zijn nog tientallen andere heiligen en zaligen die Clara heten.