

## LEROY

-----door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Amerikaanse naam van Franse herkomst: 'Le Roy' = 'De Koning'.

Het is onduidelijk, waarom deze naam hakverwege de 20e eeuw zo won aan populariteit.

Wellicht is de betekenis van deze naam vergelijkbaar met de Nederlandse achternaam '(De) Koning'. De herkomst daarvan gaat terug op een kaatsspel uit vroeger eeuwen. De uiteindelijke winnaar mocht een jaar lang de titel 'Koning' voeren.

\*

In de Joodse godsdienst werd God beschouwd als koning. Als goede jood leerde Jezus zijn leerlingen tot God bidden: "Uw Koningschap kome". Dat was er de reden van, dat de profeten niets van een koning wilden weten, toen het Joodse volk rond het jaar 1100 vóór Christus daarom begon te vragen: ze hadden God reeds als koning.

Uiteindelijk was David (" 1000 v.Chr.) zo'n indrukwekkend koning, dat de joden sindsdien zijn blijven verlangen naar een koning als hij: iemand uit het geslacht van David, die weer voor een Gouden Eeuw zou zorgen, een koning als een herder.

De leerlingen van Jezus van Nazareth hebben die lang verwachte Zoon van David herkend in hun meester. Zijn tegenstanders moesten er niets van hebben. Zij zorgden ervoor, dat de Romeinse bevelhebber Pilatus Hem veroordeelde. De beschuldiging luidde, dat Hij zich uitgaf voor 'Koning der Joden'. Zo werd hij bespot door de Romeinse soldaten; dat woord hing ook op een houten bordje boven zijn hoofd aan het kruis.

De christenen hebben Jezus de eretitel gegeven 'Jezus Christus, Koning van het Heelal'. Dat gedenken ze op de 33e en laatste zondag van het kerkelijk jaar, eind november.

Varianten zijn Reginus (mannelijke vorm van Regina = 'koningin') en Rex.

\*

### Heiligen

**Reginus** (ook **Reginos**) van Skopelos-Eiland, Griekenland; bisschop & martelaar; † ca 363; feest 25 februari.

Reginos was bisschop van het eiland Skopelos, behorend tot de Sporaden-Eilanden in de Egeïsche Zee tussen Griekenland en Turkije. Hij nam in 343 deel aan de bisschoppensynode van Sardica (= de huidige Bulgaarse hoofdstad Sofia), die zich keerde tegen de Arianen.

De leer der Arianen gaat terug op de priester Arius uit Egypte († 336). De aanhangers ervan konden niet geloven, dat Jezus de Zoon van God genoemd kon worden. Hij was een bijzonder mens geweest, maar Zoon van God...?

Zij kunnen zich niet voorstellen dat God mens kan worden. Zij zeggen: "Het goddelijke en het menselijke: die twee passen niet bij elkaar. Het is óf het één óf het ander. Een mens kan nu eenmaal niet uit God voortkomen.

Mensen kunnen door God worden gemàakt, zoals een houtsnijder beeldjes maakt. Net zomin als houten beeldjes uit een beeldhouwer worden geboren, net zomin kan een mens uit God voortkomen."

Deze leer werd reeds op het Concilie van Nicea, dat onder leiding stond van keizer Constantijn de Grote (325), officieel als ketterij bestempeld.

Maar de ruzie tussen deze dwaalleer en de ware leer heeft honderden jaren geduurd en talloze slachtoffers geëist.

Twintig jaar later werd hij hiervoor door keizer Julianus de Afvallige op het matje geroepen. Hij wist van geen wijken. Toen hij niet toegaf, werd hij door de keizer onderworpen aan de gruwelijkste foltering en uiteindelijk onthoofd.