

MAHA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Naam uit het sanskriet:

- 1] 'groot', 'groots', 'breeduit', 'wijd'; van daaruit ook 'mchtig', 'krachtdadig', 'overvloedig', 'bovenmate', 'enorm' enz.
Ongetwijfeld is er verband met het Griekse woord 'mega' en het Germaanse 'megin' (waarmee het Nederlandse woord 'macht' mee verwant is), soms verkort tot 'mein', dat nog terug te vinden is in tal van namen als Meinbod (of Meginbod = 'grote of machtige gebiedster'), Meingoz (of Megingoz = 'groot of mchtig'), Meinhard (= 'mchtig door moed'), Meinwerk (= 'mchtige beschutting'), Meinrad = 'grootmchtig door of in het geven van goede raad') enz.
Juist zo vinden we 'Mahan' terug in hindoenamen 'Mahan' terug, zoals in 'Mahanada' = 'luid of groots klinkend'; 'Mahanadi' = 'Grote Rivier'; 'Mahanaga' = 'Grote Slang'; 'Mahanandin' = 'buitengewoon plezierig'; 'Mahanata' = 'grote danser'; 'Mahanayaka' = 'Grote Leider' enz. enz.
Wellicht ook in **Mahares van Hubah**, Perzië; bisschop & martelaar met minstens 8 anderen; † **ca 350; feest 27 maart?**
*
- 2] In de Hindoetraditie is Mahan een koning uit de Puru-dynastie, zoon van Matinara (in de Mahabharata)

Gedurende de eerste zes eeuwen drong het christendom ook door in Perzië. Uit die tijd is er een heilige Mahanes bekend.

Narsus van Perzië, bisschop en martelaar met diens jeugdige leerling **Jozef**; † **ca 399**.
Feest 30 november[?]

Zij werden het slachtoffer van de chrisytenvervolgingen ten tijde van koning Saphor II. In diezelfde tijd vielen ook nog de heilige martelaren: **Sapor**, **Isaak**, beiden bisschop; alsmede **Mahanes**, **Abraham** en **Simeon**.