

MICHA

-----door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

1] Verkorting van de Hebreeuwse naam Michajehu: 'Wie is als God?'.
2] Verkorting van de Hebreeuwse naam Michaël: 'Wie is als God?'.
*

In het Oude Testament zijn er twee profeten van deze naam.

1] **Micha** (ook **Michajehu**) **Sr**, Profeet in Israël; profeet; † **9e eeuw vóór Christus**; **feest 5** (oosterse kerk) & **15 januari**.

Hij staat te boek als zoon van Jimla en verschijnt op het toneel ten tijde van koning Achab van Israël. Deze vorst had al het nodige te stellen met de profeet Elia, omdat hij zich niets aantrok van JHWH's Tora. Micha is dus een tijdgenoot van Elia. De koningen hadden een hekel aan hem, omdat hij altijd kritiek had en voorspelde dat het slecht afliep met mensen die slecht leefden. Prachtig is het verhaal hoe hij de koning afraadt een oorlog te beginnen (1 Koningen 22,01-28). De koning slaat zijn raad in de wind en sneuvelt.

Net als Elia heeft hij zelf geen letter op papier gezet.

Dit in tegenstelling tot zijn latere naamgenoot, de zesde van de Kleine Profeten; naar wie een bijbelboek is vernoemd. Met hem moet hij niet worden verward.

*

2] **Micha Profeet Jr**, Israël; † **8e eeuw vóór Christus**; **feest 15 januari**.

Zesde van de twaalf kleine profeten uit het Oude Testament. Als een echte profeet komt hij op voor de gerechtigheid van Gods geboden. Hij toont aan dat een slechte levenswijze zijn eigen ongeluk met zich meebrengt. Beroemd is zijn profetie over Bethlehem: *'En Gij Bethlehem, in Efrata, al zijt gij klein onder Juda's geslachten, toch zal er, zeg Ik, iemand uit u komen die over Israël gaat heersen'* (Micha 05,01). Zo'n 800 jaar later meenden Jezus' volgelingen, dat deze voorspelling in vervulling was gegaan met de komst van Jezus. Hij was volgens hen die langverwachte heerser. Matteus neemt het citaat dan ook over in zijn evangelie: *'En gij Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geingste onder de leiders in Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël'* (Matteus 02,06).

Even beroemd is Micha's vredesvisioen, later overgenomen door de profeet Jesaja: *'Op het eind van de dagen zal het gebeuren, dat de berg van het huis van JHWH vast zal staan als de eerste der bergen, verheven boven de heuvels*

en de volken stromen naar hem toe, de vele naties gaan op weg en zeggen:

"Kom laat ons opgaan naar de berg van JHWH, naar het huis van Jakobs God: dan zal Hij ons zijn wegen wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Ja, in Sion ontspringt de Wet, in Jeruzalem het woord van JHWH."

Hij zal recht doen tussen de volken en machtige naties tuchtigen,

al wonen zij nog zo ver. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot snoeimessen; geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en de oorlog leren zij niet meer. Een ieder zal onder zijn wingerd zitten of onder zijn vijgeboom, door niemand opgeschrikt'

[Micha 04,01-04 & Jesaja 02,01-05]