

NIKA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Verschillende mogelijkheden:

- 1] Grieks woord: 'Overwinning'.

Nikè is in de Griekse mythologie de godin van de overwinning. De bekende sportschoenenfabrikant Nike heeft er zijn artikelen naar genoemd!

*

Nica van Afrika, martelares met Fabianus en 24 anderen; † eerste eeuwen christendom; feest 28 juni.

Meer dan haar naam en de dag van haar marteldood is niet bewaard. Deze gegevens waren voldoende om elk jaar haar verjaardag te vieren: de dag dat zij voorgoed geboren was voor een beter leven.

*

- 2] Sloveens of Slowaakse verkorting van Veronica
Afgeleid van het Griekse 'Pherenike' = 'de overwinning brengend'.

De naam **Veronica** is in de legende van de Heilige Veronica die tijdens Jezus' kruisweg zijn gelaat afveegt met een zweetdoek, waarop de afdruk van zijn gelaat in de doek achterblijft, wel uitgelegd als 'vera eikon' = 'het ware beeld' (nl van Christus resp. van God).

In de Griekse mythologie is zij een dochter van Arsinoë en Ptolomeus. Uit haar haren zou het sterrenbeeld Berenice zijn ontstaan.

*

Veronica, Palestina? of Rome? weldoenster; † 1e eeuw; feest 4 februari.

Zij bestaat enkel in de legende. Zij zou Jezus het gelaat hebben afgewist tijdens diens kruisweg naar Golgotha. Uit dankbaarheid zou Jezus de afdruk van zijn gelaat op de doek hebben achtergelaten. Het verhaal wordt reeds in de 4e eeuw verteld.

Ze is ontelbare malen afgebeeld, altijd met haar doek, waarop de afdruk van Jezus' gelaat is te zien. Als langs de wanden van de kerk de veertien afbeeldingen ('staties') van de kruisweg zijn afgebeeld, is zij te zien op de zesde statie.

*

- 3] Sloveens of Slowaakse samentrekking van Nicola, vrouwelijke vorm van samengestelde Griekse naam Nicolaas:

3.1] 'Niko-', afkomstig van 'nikein' = '(over)winnen'

3.2] '-laos' = 'volk'

Dus: 'volksoverwinnaar', maar waarschijnlijk 'hij die het volk voor zich wint' of 'die het hart van het volk voor zich wint' oftewel 'populair'.

*

***Coleta Boilet claris, Gent, Vlaanderen, België; kloosterlinge; † 1447.
Feest 6 maart.***