

PATRICIA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

- 1] Vrouwelijke vorm van de Latijnse naam 'patricius': 'patricische', afstammeling uit een patriciërs- dus adellijk geslacht.
- 2] Vrouwelijke vorm van Patrick: naam van Keltische oorsprong(?): betekenis onbekend.

*

Heiligen

Patricia (ook **Patritia**) van Napels, Italië; pelgrim; † **ca 660 à 670**.

Feest 25 (& 26) augustus.

Er is van haar weinig bekend. Ze zou - zoals haar naam suggereert - stammen uit een adellijk geslacht van Constantinopel. Volgens het oude Romeinse martelarenboek gaf ze al haar bezittingen weg aan de armen.

Anderen weten nog te vertellen dat ze onderweg op haar pelgrimstocht naar de apostelgraven te Rome in Napels stierf.

In Napels zelf vertelt men dat ze uit haar ouderlijk huis ontsnapte en in Napels kwam wonen. Ze beschouwde deze stad als haar tweede thuis. Ze zou er non geworden zijn.

*

Patricia van Nicomedië, Bithynië, Klein-Azië; martelares met Eufrosia e.a.; † **eerste eeuwen christendom; feest 13 maart.**

*

Patricia (ook **Patritia**) van **Nicomedië**, Bithynië, Klein-Azië; martelares met haar man Macedonius e.a.; † **304; feest 13 maart.**

Het oude martelarenboek vermeldt op 13 maart: "In Nicomedië gedenkt men vandaag de heilige Macedonius, zijn vrouw Patricia en hun dochter Modesta: martelaren." Zoals zo vaak wordt een jaartal niet vermeld.