

RAYELLE is een variant van MARIA-ELISABETH

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Naam samengesteld uit Maria & Elisabeth:

MARIA:

In de loop der tijden is er veel over de betekenis gespeculeerd. De laatste stand van zaken:

- 1] van oorsprong Egyptische naam:
 - 1.1] 'welgevormd', 'schoon'.
 - 1.2] door (de Oud-Egyptische) god (Ammon) bemind
- 2] Hiëronymus († 420; feest 30 september) schreef een boek over de betekenis van bijbelse namen. Hij veronderstelt: 'stilla maris' = 'druppel van de zee', stilaan verbasterd tot 'stella maris' = 'sterre der zee'. Ook is geopperd 'verhevene (over de zee)'
- 3] van oorsprong Hebreeuws (wat gezien de resultaten niet voor de hand ligt). Houdt verband met 'bitter' of met 'weerspanningheid'.

*

ELISABETH:

afgeleid van het Hebreeuwse 'Eli-sjeba':

- 1] 'Eli-' = 'mijn God'
- 2] '-sjeba' = 'zweren'

Dus: 'God heeft [trouw] gezworen', 'God is mijn eed' of: 'Het is God bij wie ik zweer'

*

Heiligen

Maria-Elisabeth (gedoopt **Katharina**) **Martter** o.carm.; Mainz, Duitsland; met de hele gemeenschap in aanbidding omgekomen bij het bombardement Mainz; † **1945**.

Sterfdag 27 februari.

Zij behoort tot de zogenoemde éénnveertig martelaressen van Mainz. Het betreft 36 kapucinessen en 5 benedictinessen van het allerheiligst sacrament. Tijdens de aanval van de geëllieerden op Mainz werd hun klooster al bij het eerste bombardement getroffen. Ze waren de kelder ingevlucht om daar hun leven van aanbidding voort te zetten. Zo werden ze allen later bij het doorzoeken van de puinhopen aangetroffen: gedood tijdens hun gebed voor het sacrament des altaars. Ze zijn nog niet zalig of heilig verklaard.

*

Er zijn honderden heiligen die Maria heten. De beroemdste is de moeder van Jezus, Jeruzalem, Palestina; † 1e eeuw. Feest 15 augustus.

*

Zij had een nicht Elisabeth, die moeder zou worden van Johannes de Doper, Jeruzalem, Palestina; † 1e eeuw. Feest 5 november.

Een andere bekende heilige van deze naam is Elisabeth van Hongarije of Thüringen, Marburg, Duitsland; vorstin & weldoenster; † 1231. Feest 19 november.

*

Over hen beiden wordt geschreven in de eerste twee hoofdstukken van Lukas' evangelie.