

ROXANE

-----door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

VerGrieksing van de oorspronkelijk Oud-Perzische naam 'raoxshna' = 'schitterend', 'stralend', 'prachtig'. Van daaruit ook 'Morgenstond', 'Ochtendglorien' (vgl. Aurora).

De verlatijnste vorm luidt Roxana.

*

De Morgenstond in de mythologie

In de Latijnse mythologie was **Aurora** de godin van de dageraad. Zij ging de zon vooraf in een wagen die getrokken werd door twee paarden.

*

Bijzonderheden

Sinds de jaren zestig van de 20e eeuw is de naam in opkomst.

Er komt een Roxane voor in 'Bajazet' van Racine (1672). In 1678 schreef de Engelse schrijver Nathaniel Lee het toneelstuk 'Alexander de Grote'; daarin vertelt hij het verhaal over zijn geliefde Roxane.

Alexander de Grote maakte tijdens zijn veldtocht in het gebied van Mesopotamië een vrouw krijgsgevangen die Roxana heette. Zij was een dochter van Oxyartes van Bactrië en bezat een adembenemende schoonheid. Daarom huwde hij met haar. Zo kwam er een verzoening tot stand tussen haar vader en Alexander. Haar broers gingen dienen in het Macedonische leger van haar nieuwe echtgenoot. Zij had zo'n naijverig karakter, dat zij haar eventuele mededingsters hoogstpersoonlijk overhoop stak. Later werd zij zelf het slachtoffer van vervolging en moord: 311 vóór Chr.

Een andere Engelse schrijver, Daniel Defoe, gaf een van zijn boeken de titel mee 'Roxane' (1724). Hier betreft het een avontuurlijke vrouw, die verlaten wordt door echtgenoot, een glanzende carrière opbouwt als dame van gezelschap. Maar toen zij schulden begon te maken, werd ze in de gevangenis geworpen. Ze kreeg spijt, beweende haar leven en stierf.

*

Heiligen

Een heilige van deze naam is vooralsnog onbekend.

Als **naamfeest** zou men de dag van Allerheiligen kunnen kiezen: **1 november**, feest van alle onbekenden die toch bij God zijn. Daar zal vast wel een Roxane bij zijn.