

RYAN is een moderne variant van **RIAN**

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Waarschijnlijk een Gaelic naam. Het achtervoegsel '-an' geeft een verkleinvorm aan. het oorspronkelijke woord 'Ri' of 'Rig' betekent 'koning'.

(Etymologisch is er waarschijnlijk verband met het oud-Germaanse woord 'ric' of 'rik' = 'machtig', 'sterk'; hangt samen met het Latijnse 'Regere' = 'regeren').

'Rian' of 'Ryan' zou dus 'koninkje' betekenen.

Ook de achtervoegsels '-ec' en 'oc' (alsmede de Keltische varianten daarvan: '-eg', '-eu', '-euc', '-ock', '-og', '-ok', '-ou' enz.) gelden als verkleinvorm.

*

Bijzonderheden

Rian en **Ryan** zijn sinds de jaren vijftig van de 20e eeuw als voornaam in de mode geraakt; zowel voor jongens als voor meisjes.

*

Heiligen

Rhian (ook **Ranus** of **Rian**) van **Llanrhian**, Dyfed, Wales; abt(?); † **vroege middeleeuwen**.

Feest 8 maart.

Deze heilige leeft voort in de plaatsnaam 'Llanrhian'. Volgens de overlevering was hij een abt. Maar in feite is er over hem verder niets bekend.

*

Rijen (ook **Drigent**, **Herijen**, **Ritian** of **Terijen**) van **Saint-Rijen**, Bretagne, Frankrijk; kluizenaar(?); † **vroege middeleeuwen**.

Feest ?

Zijn naam leeft voort in twee Bretonse gehuchten 'Saint-Rijen': één in Crozon (Finistère) en een ander in Penvenan (Côtes-du-Nord).

*

Rien (ook **Rihen**, **Riom**, **Rion**, **Rionis** of **Riowen**) van **Redon**, Bretagne, Frankrijk; priester-monnik; † **tweede helft 9e eeuw**.

Feest 5 januari (met Convoyon) & **14 augustus**.

Sint Rien behoorde tot de eerste generatie monniken die klooster Redon bevolkten. Hij was priester. Van hem wordt verteld, dat hij eens op weg naar een afspraak om de Heilige Mis te doen, geen boot kon vinden om de rivier de Villaine over te steken. In arren moede is hij toen maar over het water gaan lopen, zonder zelf te beseffen hoe bijzonder het was wat deed: zo ging hij op in zijn zorg om op tijd te komen.

Hij moet op een veertiende augustus ergens in de tweede helft van de 9e eeuw gestorven zijn. Hij genoot bijzondere verering in de premonstratenzer abdij Beauport; daar bewaarde men zijn schedel als een kostbaar relikwie. Later kwam dit kleinood terecht in de parochiekerk van Plouëzec.

*