

## SEVERIJN is een Nederlandse variant van SEVERINUS

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

### Betekenis

Het tussenvoegsel '-in-' duidt op een verklein- of koosvorm. De oorspronkelijke naam luidt 'Severus': Latijnse naam = 'streng'.

\*

**Severinus van Noricum, Favianis (= Mautern), Oostenrijk; abt; † 482.**

### **Feest 8 januari**

Severinus was van Germaanse afkomst en moet rond 400 ergens in Oost-Europa geboren zijn. Hij kwam naar de Romeinse provincie Noricum (= nagenoeg het huidige Oostenrijk zonder Tirol) tijdens de volksverhuizingen na de dood van Attila de Hun in 453. In die tijd stond het gebied volkomen onder invloed van de Arianen.

De leer der Arianen gaat terug op de priester Aríus uit Egypte († 336). De aanhangers ervan konden niet geloven, dat Jezus de Zoon van God genoemd kon worden. Hij was een bijzonder mens geweest, maar Zoon van God...? Zij kunnen zich niet voorstellen dat God mens kan worden. Zij zeggen: "Het goddelijke en het menselijke: die twee passen niet bij elkaar. Het is óf het één óf het ander. Een mens kan nu eenmaal niet uit God voortkomen. Mensen kunnen door God worden gemàakt, zoals een houtsnijder beeldjes maakt. Net zomin als houten beeldjes uit een beeldhouwer worden geboren, net zomin kan een mens uit God voortkomen."

Deze leer werd reeds op het Concilie van Nicea, dat onder leiding stond van keizer Constantijn de Grote (325), officieel als ketterij bestempeld.

Maar de ruzie tussen deze dwaalleer en de ware leer heeft honderden jaren geduurd en talloze slachtoffers geëist.

Severinus verkondigde het evangelie, stond de geteisterde en opgejaagde bevolking bij en stichtte kloosters in Favianis, Lorch aan de Enns (later St-Florian) en in Passau. Hij stierf te Favianis op 8 januari 482.

Enkele jaren na zijn dood, 488, moesten zijn monniken vluchten voor de oprukkende Germaanse vechtersbaas Odoaker; hij wilde de ariane ketterij terug invoeren. De monniken brachten Severinus' relieken eerst naar Montefeltre, later naar Castellum Lucullanum bij Napels. In 910 werd in Napels het grote benedictijner klooster San Severino gebouwd om zijn relieken in een schrijn te bewaren. In 1807 werden ze overgebracht naar Frattamaggiore bij Aversa (ten noorden van Napels). In Passau wordt bij de St-Severinkerk nog steeds de plek aangewezen waar hij enige tijd een kluis bewoond zou hebben.

Hij is patroon van Beieren, van Wenen en van het bisdom Linz; daarnaast van linnenwevers, wijnbouwers en gevangenen. Zijn voorspraak wordt ingeroepen om veel vrucht aan de wijnranken en tegen hongersnood.

Hij wordt afgebeeld als pelgrim met een boek; als abt met staf van een abt bij een grafmonument, met kruisbeeld; heidenen onderrichtend; met Odoaker (volgens de legende had hij de inval van Odoaker na zijn dood voorspeld).

\*

**Severinus (ook Séverin) van Parijs, Frankrijk; kluizenaar; † ca 540.**

### **Feest 27 november.**

Severinus leefde als kluizenaar eerst in Parijs; later in Noventium niet ver van Parijs. Daar liet hij zich inmetelen in een cel, en leidde er een heilig leven van gebed en onthouding. Sint Clodoaldus (Saint Cloud; † ca 560; feest 7 september) was een leerling van hem. Hoe teruggetrokken hij ook leefde, al spoedig drong het tot de Parijzenaars door dat ze een heilige in hun midden hadden. Hele drommen kwamen hem om raad vragen om bevelen zich in zijn gebeden aan. Hij werd begraven in zijn cel, waarschijnlijk op de plek waar tegenwoordig zijn kerk staat in Parijs aan de rand van het Quartier Latin. In de loop van de tijd werden zijn relieken overgebracht naar de Notre Dame.

\*

Er zijn nog een aantal heiligen die Severinus heten: bv. **Severinus van San Severino**, Italië; bisschop; † 550; **feest 8 juni**. De Duitse stad Trier heeft twee heilige bisschoppen gehad die **Severinus** heetten: de eerste rond het jaar **300**; **feest 21 december**; de tweede **begin 7e eeuw**; **feest ?**. Bekend is nog **Saint Seurin** (oorspronkelijk **Severinus**) van **Bordeaux**, Frankrijk; bisschop; " **420**; **feest 23 oktober**.