

TOSCA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Italiaanse naam: 'Vrouw uit (de landstreek) Toscane'.

Toscane heette in oude tijden Etrurië; het werd bewoond door de Etrusken. Zij heetten in de Latijnse taal Tusci.

(Vergelijkbaar: Sabina = 'Sabijnse vrouw' [De Sabijnen woonden ten zuiden van de Etruriërs]; Saskia = 'Saksische vrouw').

*

Bijzonderheden

Deze naam werd natuurlijk bijzonder beroemd door Puccini's opera 'Tosca' (1900).

*

Tusca van Verona, Italië; kluizenares; † **5e à 6e eeuw**; **Feest 5 mei**. Zij speelt een belangrijke rol in het leven van de heilige Teuteria. Teuteria was een prinses van Engelse bloede uit de 5e of 6e eeuw; haar vader was koning Oswald van Anglia. Haar volk had nog maar nauwelijks van Christus gehoord. Toen zij met die nieuwe leer in aanraking kwam, liet ze zich zo snel als maar mogelijk was, dopen. Van dag tot dag maakte ze vorderingen in christelijke deugd. Nu begon zij er naar te verlangen maagd te blijven om zich geheel en al aan Christus toe te wijden. Maar haar ouders hadden voor haar reeds een eervol huwelijk geregeld met een ongelovige kandidaat. Daarop ontvluchtte zij het paleis van haar ouders en kwam uiteindelijk in de buurt van de Italiaanse stad Verona terecht.

Even buiten die stad leidde Tusca het leven van een kluizenares. Zij was een zuster van de bisschop, Procul. Bij haar ging Teuteria herhaaldelijk langs om woorden van wijsheid en deugd te horen. Maar toen Tusca vernam dat afgezanten van haar vader naar haar op zoek waren en hier niet ver vandaan navraag naar haar deden, smeekte zij Tusca dat zij haar bij zich zou opnemen in haar kluizenaarshutje. Omdat een kluizenaarswoning geen deur heeft - de vrouw die er woont is geheel en al aangewezen op de aalmoezen die haar van buiten af worden toegestopt - moest Teuteria door het venster klimmen. Ze was nog niet binnen, of een spin weefde zijn web, en wiste alle sporen weg van wat er zojuist gebeurd was. De afgezanten van koning Oswald hadden dan ook niets in de gaten en gingen onverrichterzake weer verder. Tusca was hogelijk verbaasd over wat ze had gezien. Toen Teuteria haar vroeg of zij voor de rest van haar leven bij haar mocht blijven, stond ze dat haar toe. Vanaf dat moment was Tusca als een moeder voor haar; ze gehoorzaamde haar in alles. Ze besloten samen onophoudelijk te bidden voor de bekering van koning Oswald. Na verloop van tijd werd Teuteria ziek en stierf: + ? .Weer enige tijd later is ook Tusca gestorven; † 5e à 6e eeuw(?).

In het jaar 751 wordt er in de stad Verona ter ere van beide heilige vrouwen een kerk ingewijd. Zij worden er beiden begraven.

*

Tuscana van Verona, Italië; weduwe & kloosterlinge; † **14e eeuw**; **feest 10 juli**. Zij was afkomstig uit het plaatsje Jubeto, op zeven mijl afstand van Verona. Als jong meisje trekt ze naar de grote stad om daar werken van naastenliefde te doen. Ze geeft aalmoezen, verzorgt zieken en hulpbehoevenden. Het liefste was ze maagd gebleven in dienst aan Christus. Maar als een jongeman haar in alle nederigheid om haar hand komt vragen, stemt ze toe. Ze wordt al vroeg weer weduwe en neemt haar oude levenswijze weer op. Maar omdat ze er knap uitziet, weten drie jongemannen op een dag bij haar binnen te dringen. Ze kan nergens heen en bidt in haar nood om uitkomst. Dan vallen de drie jongemannen ter plekke dood neer. Op haar gebed komen ze weer tot leven en beloven hun leven te beteren. Dit is voor haar het moment om al haar bezittingen ten goede te laten komen aan de armen en zich aan te sluiten bij de Congregatie van Johannes van Jeruzalem.