

WALING is een Friese variant van WAL of WALE

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Samentrekking van een Germaanse naam waarvan het eerste lid begon met ‘Wal-’, of ‘Waal-’ = ‘niet-Germaans’ dus ‘buitenlands’. Bv. Walbert, Wallace enz.

Etymologisch verwant: ‘waals’, ‘koeterwaals’ (‘waals kouten’ = ‘buitenlands praten’), Welsh: uit Wales (= ‘buitenland’).

Vaak is het eerste lid ‘Wal-’ een verkorting van ‘Wald-’ of ‘Walt-’ = ‘heersen’.

Wala van Corbie osb, Noord-Frankrijk; abt; † **836**; **feest 31 augustus**.

Hij was een kleinzoon van Karel Martel en een oom van Karel de Grote († 814; feest 28 januari), in wiens leger hij als veldheer diende. Na Karels dood viel hij in ongenade bij diens zoon en opvolger Lodewijk de Vrome. Tezamen met zijn broer, de heilige abt Adelhard († 826; feest 2 januari) stichtte hij in 816 klooster Corbie aan de Somme in Noord-Frankrijk. Hij benoemde zijn nicht Hedwig († na 887; feest 4 september) tot abdis van de vrouwenabdij Herford bij Bielefeld.

In 822 begon hij met de hulp van Adelhard en Sint Paschasius Radbertus († ca 865; feest 26 april), een monnik van Corbie, een nieuwe vestiging bij Höxter aan de Weser. Zij noemden het daar Klein-Corbie, verbasterd tot Korvey. Na Adelhards dood volgde Wala hem op als abt. Hij poogde op diplomatiek niveau oorlogvoerende partijen met elkaar te verzoenen. Dat was geen succes, want in 830 werd hij opnieuw door Lodewijk de Vrome verbannen, omdat hij de zijde had gekozen van diens zoon Lodewijk de Duitser. Drie jaar later werd hij abt van het beroemde klooster Bobbio in de Noord-Italiaanse Alpen, dat destijds nog was gesticht door Sint Columbanus († 615; feest 23 november).

Ook zijn zuster Ida van Herzfeld is heiligverklaard. Naar het schijnt worden relieken van hem bewaard in klooster Herford.

*

Er bevindt zich een heilige **Wal** onder de:

Martelaren van Ebstorf, Duitsland; † **880**; **feest 2 februari**.

Zij vormden een legertje dat de Noormannen bij hun invallen tot diep in Duitsland probeerde te verdrijven. De onderneming werd een mislukking en vele hooggeplaatste personen kwamen om. Op de plek van de ramp werd een kloostertje gebouwd: Ebstorf, niet ver Lüneburg. Hun namen werden als martelaar bijgetekend in de boeken der heiligen:

Markward (ook **Marquard** of **Marquardus**), bisschop van Hildesheim; **Gobbert** (ook **Gosbert**), bisschop van Osnabrück; **Erlulf**, bisschop van Verden; **Dietrich** (ook **Theodorich**, **Theodorik** of **Theodoricus**), bisschop van Minden;

Bruno, hertog van Saksen;

Wigmann, ridder; **Bardo** (3x), ridders; **Thioterik** (2x: ook **Theuderich**, **Thiotericus** of **Thiotericus**), ridders; **Gerrich** (of **Gerricus**), ridder; **Liudolf** (ook **Liutolf**), ridder;

Folkward (ook **Folcwart** of **Folkwart**), ridder; **Avan**, ridder;

Liuthar (ook **Lothar**), edele; **Adelram** (ook **Aderam**), edele; **Alfuïnus**, edele; **Addesta** (of **Addasta**), edele; **Aida** (2x: ook **Edi**), edelen; **Dodo** (ook **Dudo**), edele; **Bodo** (ook **Botho**), edele;

Wal, edele;

Halif, edele; **Humilduïnus** (ook **Hunildiunus**), edele; **Adalwin** (ook **Adelwin**), edele;

Werinhart (ook **Wernihard**), edele; **Theodorich** (ook **Thiotrichus**), edele; **Hildewart**, edele; **Bardolf** (ook **Bardulf**), edele; **Hivart**, edele.